



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1528 20 tháng 10 năm 2024

Quân Bình

*Quân bình xem xét lý chơn tu
Uyển chuyển phân minh tự giải mù
Trí tuệ phân hành duyên đạt tốt
Bình tâm xây dựng trí an du*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Qua cơn điều luyện sẽ được kết quả gì ?
- 2) Người tu thiền mặt hiền hay dữ ?
- 3) Tự do do đâu hình thành ?
- 4) Muốn dứt khoát thì phải dứt làm sao mới đúng ?
- 5) Duyên lành do đâu hình thành ?
- 6) Tu cần thực hành liên tục hay mong đợi một việc gì có hữu ích hay không ?
- 7) Làm sao đạt được tình thương và đạo đức ?

1) Atlantic city, 24/07/98 6 :40 AM

Hỏi : Qua con điều luyện sẽ được kết quả gì ?

Đáp : Thừa qua con thực hành pháp môn điều luyện cho tâm thân có trật tự và đến sự thanh nhẹ kiến thức tự nhiên và hồn nhiên, vui trong thanh tịnh

Kệ :

*Thực hành tự cảm tự thông minh
Cảm thức nhơn gian cuộc tiến trình
Học dừng thực hành trong chất phát
Thành tâm tu luyện tự mình mình*

2) Atlantic city, 25/07/98 5 : 40 AM

Hỏi : Người tu thiền mặt hiền hay dữ ?

Đáp : Thừa người tu thiền đúng pháp tự hóa giải được nghiệp lực, mặt mày tươi sáng. Nội tâm quân bình chỉ có hiền lương giải tiến, trí sáng tâm minh, tâm lạnh tự phát, tận độ quần sanh

Kệ :

*Thực hành tinh khiết ý tâm thanh
Giải tỏa phiền ưu tự thực hành
Minh đạo giúp đời không tiếc uống
Thành tâm phục vụ tự mình hành*

3) Atlantic city, 26/07/98 4 : 10 AM

Hỏi : Tự do do đâu hình thành ?

Đáp : Thừa tự do do sự phát triển tâm từ bi của mọi hành giả trên mặt đất hình thành. Có từ bi thì mọi người sẽ nói rộng tâm thức, không khí sẽ trong lành, rất dễ hợp tác trong tinh thần xây dựng đại sự chung. Nếu ngược lại thì chỉ lo âu sợ mất muốn còn, sanh ra sự nghi kỵ lẫn nhau, khó tu khó tiến, thích chức ham địa vị, cuối cùng cũng chẳng về đâu cả, của thiên trả địa rất rõ ràng. Luật Trời rất công minh, nhẹ làm Trời, nặng làm đất, mỗi phần hành đều phải nhịn nhục, dần thân trong thực hành, không hành mà nói tu, rốt cuộc chỉ có ngu mà thôi. Cho nên ở thế gian hay thờ cúng là vậy

Kệ :

*Thực hành phát triển rõ hằng ngày
Sửa tánh tu tâm mới đổi thay
Đời đạo song hành tâm thức giác
Qui nguyên giếng mới rõ đời nay*

4) Atlantic city, 27/07/98 4 : 50 AM

Hỏi : Muốn dứt khoát thì phải dứt làm sao mới đúng ?

Đáp : Thừa muốn dứt khoát thì phải tự tu, phát triển trí tâm, nhịn nhục tối đa, thanh tịnh mới dứt khoát và không có tái tục nữa, không còn luyến tiếc những chuyện không cần thiết và tự liên tục xây dựng sự cần thiết hướng về không giới mà hành thiền

Kệ :

*Thấu triệt minh tâm tự tiến dần
Qui nguyên giềng mối tự phân lần
Thực hành chất phát không giờ dứt
Tránh khỏi làm mê rõ pháp ân*

5) Atlantic city, 28/07/98 3 : 40 AM

Hỏi : Duyên lành do đâu hình thành ?

Đáp : Thừa duyên lành do tâm tu tự thức hình thành, thích thú và chung vui trong tình thương sống động, vui hòa và khai thông trí tuệ, quê Trời và Trời là một đời đời dựng xây

Kệ :

*Chơn tâm phát triển duyên tình đạo
Thức giác tâm tu tự bước vào
Vũ trụ càn khôn tu tiến bước
Duyên lành tái ngộ chẳng phân màu*

6) Atlantic city, 29/07/98 4 : 10 AM

Hỏi : Tu cần thực hành liên tục hay mong đợi một việc gì có hữu ích hay không ?

Đáp : Thừa tu thì đêm đêm cần thực hành thay vì mong đợi tạo động cho chính mình, tâm thân bất ổn

Kệ :

*Vui hành thanh tịnh chẳng đòi mong
Giải tiến phân minh tự tháp tông
Tiến tới không cần mong ước đợi
Tâm linh sáng suốt tự mình thông*

7) Atlantic city, 30/07/98 5 : 45 AM

Hỏi : Làm sao đạt được tình thương và đạo đức ?

Đáp : Thừa muốn đạt được tình thương và đạo đức, thì phải có tinh thần phục vụ cho chung, tức là dân thân vô quái ngại, bất vụ lợi cá nhân

Kệ :

*Tuyệt đối minh tâm tự phân hành
Thế cảnh điều linh chẳng cạnh tranh
Xây dựng không ngừng tâm tận độ
Cùng chung tiến hóa đạt phân thanh*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

*Tâm lành tướng Phật duyên hành tiến
Pháp giới môn huân tiếp nối liền
Thiền định minh tình chơn liễu giải
Qui nguyên chơn tánh phát tâm nguyên.*

*Gắng tu vẫn trợ được duyên
Phật Tiên chứng kiến mỗi tiền căn cơ
Điển thanh bỏ hóa từng giờ
Giúp cho muôn loại tùy cơ chuyển hình
Mỗi tầng điển hóa phân minh
Tình thương trợ giúp cơ hình chuyển tu
Tu cao mới thấy mình mù
Thấy thân nhỏ bé, thấy tù bị giam
Càng tu càng gắng càng làm
Công phu tốt độ diệt tham không còn
Điển thanh liên kết vuông tròn
Không theo tả hữu chẳng còn si mê
Nói năng đi đứng chính tề
Nhất tâm theo Phật bối bê chẳng còn
Chớ nên hợp thể cú lòn
Thành công chẳng có, chết mòn nay mai
Thế gian chẳng có ai tài
Sống rồi lại chết tham hoài vẫn tham.*

Lương Sĩ Hằng

Sài Gòn, 09-05-1970

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” 18/9/1988 (tiếp theo)

Cho nên, đường đi phải nhận định rõ rệt: tu Vô Vi toàn là những người có học, sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín; nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc, từ một tíc tắc cử động, phải rõ rệt từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Có đường lối chứ không phải mò ám, nói “Tui xuất hồn là tui đi đâu, ăn cướp của thiên hạ, hả?” Xuất hồn là học hỏi trong trật tự, và sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn.

Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rồi, “Tui từ đâu đến đây, rồi tui phải đi ra được! Rồi trong trật tự tui đã nhập xác này, mà tui mất trật tự tui đang kẹt ở đây! Mà tui lập lại trật tự là tui muốn đi lúc nào tui đi, tui đến được và tui đi được!” Cho nên, nhiều người đâu phải tu vô cái pháp này mà người ta vẫn nằm xuống và người ta đi được, người ta học nhiều cái siêu diệu mà về cứu, cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến. Thì cái đó mỗi người đều có căn cơ, định luật để cho học hỏi và tiến hóa. [13:48]

Cho nên, chúng ta là người tu Vô Vi không còn yếu hèn nữa! Bắt đầu từ giờ phút này chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não, sai quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên Đại Hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta.

Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng, không tiến hóa nổi, tu bao nhiêu kiếp vẫn cứ ù lì tại chỗ và không có thăng hoa.

Ngược lại, chúng ta phải làm được, rờ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt mỗi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa.

Đức Thầy: Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng, nói nhẹ; vô chùa thì sợ Phật, vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông Cha; rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm ngưỡng những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông Sư, ông Cha làm cái gì trong nhà thờ!

Ông Cha là để giáo dục, hạ mình giúp đỡ các con tiến hóa; ông Sư cũng vậy, cũng phải hạ mình giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi; ông Phật càng hạ mình hơn nữa để độ, tận độ chúng sanh kia mà! Tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vô nhà thờ còn sợ? Rồi làm sao ta học, ta tiến được về đạo nào?

Đi học cái sợ, rồi đi học của gái, rồi đi học lấy chồng; tầm bậy tầm bạ trong nhà thờ. Đâu có được!

Cái Luật ta tới ta chiêm ngưỡng và thấy sự hy sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Và chúng ta cũng đang mang thể xác như hình hài của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa! Rồi chúng ta, ngược lại, nhờ đỡ, lợi dụng Ngài, làm sao được?

Tới nhà thờ, điều gì không hiểu thì hỏi ông Cha, ông Cha sẽ giải thích cho rõ ràng cái lịch sử đó, và chúng ta chiêm ngưỡng cái lịch sử đó, nắm đó và chúng ta dòm lại bản thân của chúng ta, tâm lẫn thân của chúng ta trụ ở đâu, chúng ta mới giải thoát được.

Bước vào chùa cũng vậy: có ông Sư, có ông Thượng Tọa, phải hỏi, phải chất vấn, phải trao đổi để tìm hiểu, thì mới có cơ hội thăng hoa!

Tới hội tu cũng vậy: phải trao đổi thực sự coi như người gia đình, vì huynh đệ, tử muội chung chung trong 1 nhà, đồng hít thở Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ là một. Phải lấy cái thức bình đẳng học hỏi mới có cơ hội thăng hoa.

Cho nên, sự thật là sự thật: chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo và gieo phiến cho nội tâm và thoái bộ.

Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi; đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ, cho biến thành xinh tươi trong nguyên ý của Từ Bi rõ rệt.

Nguyên ý của Thanh Tịnh.

Cho nên, chúng ta muốn đạt tới thanh tịnh thì chúng ta phải bỏ xẻ tất cả những sự sai lầm, mất trật tự của chính mình, tự nhiên trở về thanh tịnh. Hiểu hết là thanh tịnh, mà không hiểu, làm sao tịnh?

Cho nên, phương pháp tu học hiện tại là nó hỗ trợ cho các Bạn lập trật tự về thể tâm, nhưng mà thức thì chúng ta phải hiểu trước khi chúng ta hành, hiểu trọn tất cả mọi sự việc rồi chúng ta mới hành cái pháp.

Nếu mà không hiểu, hành không được! Hành, nó bán tín, bán nghi; làm sao nó phát triển? Không có sự bán tín bán nghi nữa!

Khi mà chúng ta xét rõ ràng rồi chúng ta hành, chơn ra chơn, tà ra tà, thì đâu có bị ma quỷ gì xâm nhập?

Chơn tà bất minh mới bị đảo lộn tình thế; mà đảo lộn tình thế thì ngoại xâm lợi dụng!

Nhiều người đạt tới thanh tịnh thì cảm thức, thấy rõ tình thương khắp các nơi thể hiện trước mắt chúng ta: tất cả đều do mặt đất sanh thành! Đất làm biết bao nhiêu việc cứu độ trần gian, nhưng mà người quên lãng đất!

Xác của chúng ta từ Đất rồi từ Nguyên Điển của Thanh Quang; hai cái phối hợp mới kết thành.

Vốn là hợp tác trong Thanh Tịnh mới kết thành một nhơn duyên tại thế.

Ở thế gian để thể hiện sự âu yếm của cha mẹ, sự ân ái của cha mẹ mới tạo ra thành con cái tại Trời.

Chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện để phân tách, mà trong ý chí chúng ta, nếu mà lui về Thanh Tịnh càng thấy rõ rệt mọi sự việc thể hiện đang giáo dục và giúp đỡ cho chúng ta gỡ rối và thăng hoa.

Là đi tới trở về Thanh Tịnh rồi, các Bạn đồng đọc Kinh Vô Tự, thì tự nhiên con mắt của các Bạn không còn bị già nua nữa.

Con mắt tui, năm nay 66 tuổi mà tui đọc chữ nhỏ còn được, là tại sao? Tui không có sử dụng nhiều về đọc sách, nhưng mà tui lại thiên nhiều, tui đọc được những sách Kinh Vô Tự; như lời nói tui này giờ biết bao nhiêu sách vở viết ra, nhưng mà viết để làm gì? Kỳ thật nó nằm trong khối thần kinh thanh tịnh của mọi người, mà mọi người không biết trở về với thanh tịnh để tận đọc, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình liên hệ với cả Ba Cõi thiên, địa, nhân mà không hiểu! Cứ ôm cuốn sách học trong một góc đó rồi loạn óc luôn!

Cho nên, trật tự đã lập lại được rồi thì bất cứ cuốn sách nào, thể hiện việc gì các Bạn cũng có thể quán thông và có thể luận ra, viết không biết bao nhiêu sách, nếu viết.

Các Bạn nắm được cái Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ và Hồi Sinh; viết biết bao nhiêu sách?

Định Luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Làm sao để độ người?

“*Nhịn nhục thương yêu độ giải sâu*”: Phải hết sức kiên nhẫn, khi chúng ta biết được một kỹ thuật nào có thể tháo gỡ về chuyện đời, chúng ta cũng phải kiên nhẫn giáo dục người khác, hướng họ về tâm linh. Tâm linh chúng ta đã đạt được thì chúng ta phải hạ mình hết sức để nhịn nhục và hết sức thương yêu, vì đường chúng ta đi đã bị sụp đổ, bị nguy hiểm, bị đủ tai nạn. Ngày nay chúng ta thấy những người sắp đến những hố sâu đó chúng ta phải cứu, chúng ta phải tận độ họ, để cho họ thức tâm và họ sẽ không rước cái sâu vào tâm nữa. Họ không đụng phải thì họ không bị sâu muện nữa.

Khóa 4: "Quy Thức" - Nhịn Nhục 14/5/1986

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SÔNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VÃNG

TL 31.12.96
Nsu

Đ. N. $\frac{28}{11}$. 1996

Đức Ông Tám Kính Bài,

Đã lâu rồi con có viết cho
Đức Ông, hai lá thư nhưng vẫn chưa
thấy thư trả lời. Hôm nay nhân dịp
có Aus Marc về Việt Nam và trở
về Thái Lan để dự đại hội Vô Vi
A' Âu hòa hợp. Con có đôi dòng
chữ kính cầu chúc Đức Ông Tám
luôn khỏe mạnh để dìu dắt chúng

(106)

con trên trường tu học, cũng kính cầu
chúc đại hội vô vi 96 A' Âu Hoa hợp
thành công mỹ mãn, huyêns để vô vi các
nơi trên thế giới đoàn kết, hòa hợp, nhất
tâm thực hành đều đặn từng pháp

Nhân dịp đây một lần nữa, con
kính xin Đức Ông ban ân điều cho
bạn đạo vô vi Đà Nẵng chúng con sớm
có một thiện đường, để chúng nhau
tu tiên, học hỏi. Hiện con đã có
một miếng đất 800 m² tại thành phố

(107)

Đã Nẵng, nhưng về xây dựng anh
em vô vi đã Nẵng nghèo quá không
đủ số chung góp. Vậy con kính
xin Đức Ông ban ơn cho chúng
con.

Cuối thư con kính chúc ^{Đức} Ông Tuấn
luôn khỏe mạnh để chúng con tựa
nường, cầu tiến, tu học.

Kính bái.



con: T. U. K

(108)

Pattaya, ngày 31/12/96

V K con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 28/11/96 được biết con, trên đường tu học, muốn có nơi tụ họp ở quê nhà để cùng tu cùng tiến. Con nhìn thấy tại sao có nơi xin lập thiền đường để dài mà chính nơi của con chưa lập được mà chỉ thấy nghèo khổ. Trên đường tiến về biên giới của Phật Pháp thì chúng ta phải bước qua cảnh khổ. Cố gắng tu thiền đi, nhiên hậu chúng ta sẽ có cơ sở tốt đẹp do anh em chúng ta thực hành, cộng hưởng với sự thanh tịnh của Trời Phật hội tụ thành một nơi tốt đẹp ở tương lai. Không nên vội vàng! Thiền đường do tâm, thiền viện cũng do tâm. Tâm các con chịu tu thì tương lai sẽ được hội tụ ở một nơi tốt. Hoàn cảnh là ân sư, giữ thanh tịnh tu tiến thì mọi việc ở tương lai sẽ giải quyết tốt đẹp. Làn lãn duyên lành Phật Pháp sẽ đem lại cho con mọi sự may mắn ở tương lai. Chỉ có tu mới có kết quả, không thực hành đứng đần, không có kết quả. Muốn thực hành đứng đần, một ngày phải Soi Hồn ba lần; khi tinh trụ lên trung tim bộ đầu hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ thì phần hồn được sáng suốt và tiến hóa để dài, thân xác sẽ được an khương tự tại. Cứ vậy mà hành sự! Con nhìn lại quá trình của Thầy đã thực hành ở hải ngoại. Chỉ có vốn vẹn một mình, đêm đêm lo tu, nhưng mà luồng điển hội tụ tới ngày nay thì Thầy có bạn bè đông đảo, cùng hành cùng tu. Con có cơ duyên gặp bạn đạo từ hải ngoại đến thăm; đó là do đâu? Do duyên lành tu học của chính con. Vậy con tiếp tục cố gắng càng tu càng quân bình; luồng điển thăng hoa tốt đẹp. Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định - Pháp Luân Thường Chuyển đứng đần đây rún, đây ngực tung lên bộ đầu. Soi Hồn tập trung; khi trung khí trụ, thăng hoa tốt đẹp cũng do sự dày công của chính con. Con ở chỗ nào, cuối cùng cũng ngộ bạn đạo, vì duyên lành chúng ta giải được nghiệp tâm, phần trực giải tán, phần thanh hội tụ, tương lai con sẽ có duyên may tụ họp tốt đẹp, đó cũng do sự dày công của chính con hình thành. Mọi người chúng ta tự tu như vậy, tương lai chúng ta sẽ có thiền viện tốt đẹp. Dốc lòng tu đi, từ từ sẽ đến. Chúng ta thành tâm thì Chư Phật hợp tác và xây dựng với chúng ta, lúc nào cũng ban chiếu sự thanh nhẹ để hỗ trợ cho hành giả tiến hóa, qui hội nơi tốt đẹp. Nên cố gắng tu!

Chúc con vui tiến,



Lương Sĩ Hằng,

**DANH SÁCH BẠN ĐẠO ĐÓNG GÓP QUỸ KINH SÁCH TẠI ĐẠI HỘI TÂM THÀNH TỰ
THỨC 2024**

HỌ TÊN	Quốc Gia	Số Tiền		
		USD	AUD	CAN
Nguyễn Thị Ánh	Úc (Australia)		500	
Lai Ngọc Hoa	Canada			1000
Phan Thị Hoàn	Canada			400
Lai Ngọc Minh	Viet Nam			100
Phan Thị Hoàn	Canada			500
Lâm Tuyết Nga	Bỉ (Belgium)	250		
Quách Hùng Thomas	Georgia - USA	500		
Vũ Xuân Thảo	Philadelphia – USA	500		
Lương Lan	Texas – USA	300		
Đặng Thị Triêm	Texas – USA	200		
Quyên & Uyên	??	150		
Patrick M. & Alexir M.	??	150		
TỔNG CỘNG		2050	500	2000

Mọi thắc mắc hay sơ sót, xin liên lạc Thu 408-518-2402.

Thành thật cảm ơn sự phát tâm của quý bạn đạo.

BAN KINH SÁCH

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 42, 20-10-2024

- 1.
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:
Thiên Chung Đêm ngày 2, Đêm trước Đại Hội
<https://youtu.be/Jkn8GKQtU6U?si=TrPQmFIZIi9dFuNC>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhẩy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

3. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subsribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

CKBV lúc Thầy còn tại thế (tập 2)

<https://youtu.be/OFvm28z8wR4?si=BUVnbDORt4NM8St6>

CKBV Lúc Thầy Còn tại thế (tập 3)

<https://youtu.be/8ZoIXPn9pyY?si=8U1Z-T1AZhmCL9xv>

10-2024 Xin máy trợ thính

<https://youtu.be/QVebMMbma3I?si=LwxvKRlaV1NXr7IB>

10-2024 Giúp gạo cho 150 bệnh nhân phong ở 9 làng Kontum

https://youtu.be/nuyoaMN-pCs?si=V_5I1PpqEXhsyYsv

10-2024 Nghiệm thu nhà tình thương 74

<https://youtu.be/OKyUo3BFcos?si=SFQF7Th5JYVf3Gbe>

10-2024 Giúp Hòm cho người chết gia đình nghèo không tiền

<https://youtu.be/57Oh07Frv5A?si=8MuAVG3bMJHKkerk>

10-2024 Wheel Chairs donation in VN

<https://youtu.be/kLwuxhIGJ9M?si=gOc0IU7VTL94fcnM>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 37 câu 1059 tới 1089 - Tháng 2 năm 1993 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/PGtPA2XdMQY?si=br_qmcgleXWqnnGo

Mục Bé Tám – Sách Nói

http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&Itemid=310

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1528 ngày 20-10-2024

<https://youtu.be/tfVxjr0fpGc?si=KazmiToou7exTvwj>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 29 Bài 191 tới 209 - Âm Thịnh Diệu Pháp - Xuân Trời - Địa Ngục Trần Gian

https://youtu.be/S_zljx1iWX8?si=nvfnM5r_HhTRNIVh

Ban video kính mời

CẢM THỨC VỀ KHÓA SỐNG CHUNG TRẠI HÈ 2022

Gia đình chúng con thành kính tri ân Đức Thầy, cho chúng tu hành theo Pháp lý Vô Vi, và dìu dắt cho chúng con vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn thử thách trên bước đường tu học. Nhân mùa Giáng Sinh Độ Đời của Đức Thầy, con xin viết lại “Tình Thầy Tận Độ” tại thiền viện Nhẫn Hòa, một cách cụ thể mà ai cũng có thể nhìn thấy được:

Vào cuối năm 1987, khi nhận được thư Đức Thầy cho phép tổ chức Đại hội Vô Vi năm 1988 tại thiền viện Nhẫn Hòa, các anh chị rất phấn khởi thành lập ngay Ban Tổ Chức để khai triển công tác, và thông báo tin vui cùng bạn đạo khắp nơi quy tụ về đây để cùng nhau tổ chức đại hội.

Để đáp ứng nhu cầu Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tết Hồi Sinh nhân lễ Độc Lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1988, việc đầu tiên là BTC cho khai phá khuôn viên thiền viện Nhẫn Hòa rộng ra, trong nhiều tháng làm việc đã tạo dựng một số tiện nghi để đón tiếp bạn đạo về đây tham dự đại hội, như: sân khấu và hội trường trong căn lều lớn, còn bên ngoài thì có nhà vệ sinh, nhà ăn, lều trại...BTC còn cho dẫn hệ thống điện nước và âm thanh đi khắp nơi trong khuôn viên đại hội, để bạn đạo có một không gian sáng sủa và lúc nào cũng nghe được lời giảng dạy Đức Thầy.

TV Nhẫn Hòa vào mùa Hè đẹp lắm, nhất là vào tháng 7 DL nắng ấm, phong quang tươi tốt rất thích hợp cho việc tổ chức đại hội Vô Vi ngoài trời. Nhưng thiền viện nằm giữa rừng thông, vừa mới khai phá nên có chút trở ngại là chiều chiều muỗi rừng bay ra rất nhiều...Đặc biệt là vào năm đó, gần tới ngày đại hội bất ngờ có một đàn sâu lông xuất hiện, chúng từ trên cành cây bò xuống đất, bò vô lều, và bò nhúc nhích khắp nơi trên cỏ ai nhìn thấy cũng sợ.

Người địa phương cho biết loại sâu này, lâu lâu mới xuất hiện một lần nhiều như thế, có thể sống lâu hơn thời gian tổ chức đại hội. Khiến cho BTC lo lắng chưa biết phải làm sao, thì ngay trong buổi chiều ngày hôm đó Đức Thầy quang lâm đến TV Nhẫn Hòa, Ngài tham quan một vòng khuôn viên đại hội thì sáng hôm sau đàn sâu bò đi đâu mất.

Có một điều làm cho mọi người ngạc nhiên là ngay cả những con sâu bị đập chết nằm rải rác theo lối đi chung quanh khuôn viên đại hội cũng biến mất một cách kỳ diệu? Có bạn đạo tò mò vào tận trong rừng tìm hiểu xem đàn sâu đó đã bò đi đâu, nhưng không ai tìm thấy dấu vết gì cả? Đồng thời trong suốt thời gian đại hội, ruồi muỗi côn trùng cũng nằm yên đâu đó, để nhường chỗ cho Đại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 1988 có một không gian trong sạch an lành thanh nhẹ.

Tôi còn nhớ vào năm đó, vừa bước vô cổng đại hội nghe băng đạo tâm của Đức Thầy văng vẳng bên tai lâng lâng như thoát tục...Mọi người về đây sống trong tình thương yêu của Bề Trên, của Đức Thầy và của cộng đồng Vô Vi, nên lúc nào cũng có thể sinh hoạt đạo pháp một cách tự nhiên hồn nhiên và vui như ngày tết. Phải công nhận là Đại hội Vô Vi Tết Hồi Sinh năm 1988 tại thiền viện Nhẫn Hòa thành công trong thanh tịnh, đúng với cái tên Đại Hội Vô Vi Tết Hồi Sinh mà Đức Thầy đã ban cho.

Kính thưa Bạn đạo,

Năm nay, tôi lại có dịp trở về đây tham dự khóa sống chung trại Hè, được tổ chức hằng năm tại Thiền viện Nhẫn Hòa, nhân lễ độc lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 2022. Phải công nhận trong khóa học có nhiều huynh đệ tỷ muội tu hành rất tinh tấn...Chỉ tham dự một ngày mà tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm thực hành, ví dụ như thanh lọc cho thân tâm thanh nhẹ để ngồi thiền, và nhất là cách niệm Phật thế nào để bước vào vô biệt niệm...Khi về nhà tôi hồi tưởng lại những gì học hỏi được trong quá khứ, xin ghi lại để bạn đạo cùng nhau xem.

Trong những năm đầu, tôi thực hành Pháp lý Vô Vi rất tinh tấn, nên thầm nghĩ rằng ngày đạt đạo không còn xa nữa... Nhưng sau này mới biết thực hành Pháp lý Vô Vi, điển quang phát triển tuần tự theo nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mạch điển Hỏa Luân Xa giữa trung tim hai chân mày tại chữ Nam khai mở trước, người tu thường hay thấy cảnh? Từ mạch điển Hỏa Luân Xa dẫn tiến đi lên khai sáng chữ Mô tại Hà Đào Thành. *"Mô vốn chữ vô mỗi vật không"* theo thời gian hành giả không còn thấy cảnh nhiều như trước?

Trong Khóa Sống Chung Tân Niên năm 2006 tại Nam California, có một bạn đạo nữ lên đặt một câu hỏi có liên quan đến thời gian xuất hồn của người tu Vô Vi (xin xem DVD). Vì không nhớ nguyên văn, nên tôi xin viết lại theo ký ức của mình đại ý như sau: "thưa Thầy trước năm 1975 con còn nhỏ, hằng tuần theo Ba tới TĐ.HVE chơi, lúc đó con chưa biết thiền là gì? Sau năm 1975 Ba con đi học tập, ở nhà buồn quá con soạn tài liệu Vô Vi của Ba ra xem, thấy thiền theo Pháp lý Vô Vi từ 3 tới 5 năm sẽ được xuất hồn. Con muốn thực hành theo Pháp lý Vô Vi xuất hồn đi đây đi đó cho đỡ buồn, nên con đã bắt đầu thiền từ lúc đó. Nhưng ngồi thiền cho tới bây giờ sao con chưa thấy xuất Hồn, mà thiền thì con không bỏ được, thưa Thầy?". Đức Thầy dạy **"xuất Hồn con không hiểu đâu"**.

Đức Thầy đã gián tiếp xác nhận là thiền theo Pháp lý Vô Vi từ 3 tới 5 năm được xuất hồn ra khỏi bản thể? Nhưng phần Hồn là chơn không thanh tịnh, khi xuất ra ngoài bản thể đi học đạo, hành giả phải xử dụng tâm thức mới **"biết"** được giây phút thiêng liêng này? Còn nếu chúng ta dùng trí thức, như lời của Đức Thầy đã dạy là *"xuất Hồn con không hiểu đâu"*

Thật sự thì hành giả Vô Vi tu hành rất tinh tấn và đạt nhiều tiến bộ tâm linh. Nhưng đường vào nội tâm ngày càng thâm sâu huyền diệu, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay văn tự, nên khi hành giả ngự trong tháp ngà thanh tịnh lâu ngày thấy cũng bình thường, rồi nghi ngờ vào khả năng xuất Hồn học đạo trong thanh tịnh của chính mình? Nên Đức Thầy viết ra Mục Bé Tám, hằng tuần bạn đạo có dịp ngồi lại học hỏi và nhắc nhở cho nhau hãy giữ vững niềm tin nơi pháp lý.

Tôi có quen với một bạn đạo, anh không quan tâm đến sinh hoạt Mục Bé Tám hằng tuần, hình như khiến cho việc thực hành Pháp lý Vô Vi của anh có phần xao lãng? Anh đã thực hành Pháp lý Vô Vi trong nhiều năm, lại sang nghiên cứu pháp thiền của Thiền sư HT. Nghe nói bên đó quý anh như hàng giáo thọ, nhưng sau một thời gian nghe đâu anh lại qua tập theo PLC?

Vì thương người tu chúng ta nên Đức Thầy thường nhắc nhở rằng *"một đời một đạo", "người tu cần phải có đức tin, dũng chí, và sự trung tín", "đời người đâu có mấy lần sáu chục năm", "tuổi đời không cho phép hành giả bê trễ hay hướng ra bên ngoài..."*.

Pháp Lý Vô Vi là Khoa Học Huyền Bí, hành giả thực hành Phật Pháp từ từ phát triển thấm nhuần khắp tâm thân, rồi sau đó dầu cho chúng ta có đi đến nơi nào, hay làm bất cứ việc gì thì vẫn là hành giả Vô Vi... Chắc nhờ vậy mà gần một thập niên, anh bạn của tôi bôn ba đi đây đi đó để nghiên cứu học hỏi, và cuối cùng anh cũng nhận thức ra là pháp lý Vô Vi vẫn hằng hữu trong anh, nên anh đã trở về với Vô Vi?

Với "Tình Thầy Tận Độ", hằng năm Đức Thầy cho tổ chức Đại hội Vô vi Quốc tế, Khóa Sống Chung... cho bạn đạo về đây sống trong thanh quang điển lành của Ngài để phát triển sự thanh tịnh. Khi trở về với sự thanh tịnh thì hành giả có thể cảm nhận ngay là phần Hồn đã xuất ra khỏi bản thể rồi...Ngõ hầu giúp cho người tu củng cố niềm tin, *"đêm đêm lo tham thiền"* và *"ngày ngày lo niệm Phật"* phát triển điển quang vượt qua tam giới để trở về hư không đại định? Có thể nói Đại hội Vô Vi là môi trường thuận lợi, cho phần Hồn xuất lên *"bơi lội trong biển yêu của Thượng Đế"* như Đức Thầy đã dạy. Nên khi bước vào đại hội, hành giả cảm thấy bao nhiêu sự lo âu phiền muộn chất chứa trong lòng đều tan biến, thức hòa đồng khai mở nên mọi người vui vẻ lạc quan đến với nhau trong tình thâm bạn đạo.

Với “*Tình Thầy Tận Độ*”, Đức Thầy còn cho tổ chức những khóa sống chung thanh lọc súc ruột, hầu giúp cho người tu thân tâm thanh nhẹ để ngồi thiền. Trong khóa thanh lọc thì có nhiều chương trình, nhưng chung qui cũng để thanh lọc cho cơ thể được sạch sẽ nhẹ nhàng, vì vậy mà tất cả những gì bên trong nội tạng, từ tốt cho đến xấu đều được đào thải ra ngoài. Cho nên sau khi thanh lọc xong, mỗi buổi sáng BTC cho khóa sinh uống hai viên probiotic (acidophilus) trước khi ăn điểm tâm, trong một thời gian ít nhất là hai tuần để tái tạo lại vi sinh tốt trong cơ tạng.

Và thời gian tập cho cơ thể làm việc trở lại rất là quan trọng cho sức khỏe sau này. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên ban thanh lọc cho uống nước canh (soup) hoặc nước trái cây, qua ngày kế tiếp cho ăn cháo loãng, rồi ăn cháo đặc là tập cho cơ tạng làm quen từ từ với thức ăn, và sau đó mới cho khóa sinh ăn uống bình thường trở lại. Ngoài ra, ban thanh lọc còn kèm theo một chương trình dược thảo, để khóa sinh bồi bổ lại cơ tạng trong một thời gian dài qui định, hầu bảo đảm cho cơ thể làm việc tốt hơn.

Thời gian gần một thập niên, Đức Thầy cho tổ chức nhiều khóa thanh lọc ở khắp nơi trên thế giới. Ngài đã đứng ra làm gương thí nghiệm, để hướng dẫn bạn đạo thanh lọc cho cơ thể được thanh nhẹ... Khi thân tâm thanh sạch có thể giúp cho hành giả cảm nhận, là “**biết**” phần Hồn đã xuất ra khỏi bản thể như thế nào? Đặc biệt là được sống trong thanh quang điển lành thân tâm thanh nhẹ, và được nghe những lời giảng dạy minh triết của Đức Thầy khai tâm mở trí... Trong lúc đạo tâm tỏ rạng như thế, nếu chúng ta để ý có thể nhận diện ra bộ mặt thật Chủ Nhơn Ông, chính là sự thanh tịnh tự nhiên hồn nhiên của phần Hồn, có thể hòa vào đại tự nhiên?

Đạo vốn tự nhiên vô tự kinh
Đạo là chơn lý ý nguyên linh
Đạo là nguyên khí nuôi muôn loại
Biết đạo thực hành đạo mới minh
Không thấp không cao không phải trái
Vô sanh bất diệt hiệp chơn tình
Quân bình sáng suốt trong tất cả
Hằng hữu trong ta thuở hóa sinh.

Nếu tôi không tu cho đến khi già yếu tứ đại rã rời, đoạn lìa sinh mạng thì phần Hồn không đủ sáng suốt để thăng hoa... Với tâm từ bi Tổ Thầy đã vận dụng mọi phương tiện tốt truyền dạy cho người tu Vô Vi chúng ta tu hành kết quả... Đức Thầy thường dạy “*Tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời*”, hành giả Vô Vi đêm đêm ngồi thiền vào thời Tý xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo, cũng chỉ “ngộ đạo trong nhứt thời”.

Trong sách Văn Tự Vô Vi trang 48 Đức Thầy dạy hồi quang phản chiếu như sau: **“Đó, nếu mà chúng ta không xuất phát ra, làm sao mà chúng ta lấy được cái sáng suốt, rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này, mở tâm mở tánh? Kêu bằng phải xuất phát ra để thừa tiếp cái sáng suốt ở Bề Trên, rồi mới phản chiếu trở lộn lại, thì mới sửa tâm sửa tánh, rồi càng tu nó tới minh tâm kiến tánh là vậy”**.

Tiện đây, tôi xin trích lại nguyên văn một đoạn trong quyển sách “Phật là Trái Tim Trống Rỗng”, xin bạn đạo đọc xem thiền Zen dạy có giống như lời dạy của Đức Thầy mình hay không nhé: “*Đây là khoảnh khắc quý báu khi bạn chỉ là một nhân chứng, và một sự yên lặng to lớn bao quanh bạn. Đó là một buổi tối vĩ đại, phúc lành. Sự nhận biết của bạn về Phật tính, và sự nhận biết của bạn... là một với toàn thể... Và bạn đã từng chạm tới gốc rễ này, bạn đã từng biết Phật tính của mình chỉ trong năm phút, nó đủ có thể nhớ trong hai tư giờ. Dần dần nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn trở thành cái đẹp, sự duyên dáng, sự phúc lạc*”.

Qua buổi chiều ngày hôm đó, sư huynh Nguyễn Trí Vượng có chia sẻ cùng bạn đạo: là vào thời đại nhà Trần, vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử tu hành. Sau khi đắc đạo Ngài để lại cho nền thiền học một kiệt tác, qua bài “Cư Trần Lạc Đạo Phú”, như sau:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan, hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

Cuối cùng huynh Nguyễn Hữu Lâm chia sẻ cùng bạn đạo, là năm 2006 trên đường từ thiền viện Nhẫn Hòa đi xuống Cali. Đức Thầy có ghé nhà anh chị nghỉ lại vài hôm, Ngài có dạy anh dùng bàn tay mặt xoa chung quanh đầu theo chiều kim đồng hồ 12 lần, sau đó đổi qua dùng tay trái xoa ngược lại cũng 12 lần, rồi đổi trở lại dùng tay mặt xoa theo chiều kim đồng hồ thêm 12 lần nữa. Đức Thầy dạy sau khi xả thiền xong, xoa chung quanh đầu tổng cộng 36 lần như thế là giúp trí nhớ...

Kính thưa bạn đạo,

Trong nhiều năm chương trình thanh lọc có xảy ra một trường hợp ngoài ý muốn, là có Bác lớn tuổi trong thời gian thanh lọc rồi xuất ra đi luôn... Đức Thầy phải đem phần Hồn trở về cho Bác sống lại, hay là còn có một lý do nào khác mà sau này không còn sự hiện diện của Đức Thầy, các anh chị không muốn tổ chức những khóa thanh lọc cho bạn đạo nữa???

Nên thỉnh thoảng bạn đạo tự thanh lọc tại nhà...Theo kinh nghiệm bản thân, lúc tôi còn trẻ thì thanh lọc theo phương pháp nào cũng được. Nhưng đến khi lớn tuổi mỗi lần thanh lọc đầy đủ như trước, dường như sức khỏe của tôi rất khó phục hồi? Nên mỗi sáng thức dậy sớm Kiểm Điểm Đồi Đạo xong, tôi uống ngay hai tách nước ấm vào kích hoạt cơ tạng, đưa độc tố ra ngoài theo hai đường đại tiện và tiểu tiện. Sau đó, tôi bước ra ngoài Chưởng Hưởng Dưỡng Khí, tập Thể Dục Dưỡng Sinh chừng 30 phút, rồi vô lạy Kiếng Vô Vi...Hàng ngày tôi sinh hoạt đều đặn như thế, phối hợp với ăn uống theo dưỡng sinh, hình như cũng giúp cho người già như tôi tiêu mở bụng thân tâm nhẹ nhàng?

Con xin đội ơn Bề Trên, thành kính tri ơn Tổ Thầy, cảm ơn BTC và bạn đạo phương xa đã về đây hỗ trợ cho tôi có một ngày sống chung, học hỏi trong thanh nhẹ tại thiền viện Nhẫn Hòa nhân dịp trại Hè vào năm 2022. Thành thật cảm ơn bạn đạo đã dành thì giờ xem lại bài viết này, nếu có điều chi sai sót xin Huynh Đệ Tỷ Muội lượng tình tha thứ cho.

Kính thư,

Khổng Văn Cúc, ngày 12 tháng 10 năm 2024

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin các bạn hướng Tâm cầu nguyện cho ông **Lê Hiếu Trung** 73 tuổi mất ngày 12 tháng 10 năm 2024 tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương được siêu sanh tịnh Độ