



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đọc thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1353 13 tháng 6 năm 2021

Quán thông

*Quán thông muôn nோn Trời ban chiếu
Thức giác bình tâm nhận tiến trình
Lần lượt tu thân sửa chính mình
Đâu đâu cũng vậy cũng được minh*

Lương Sĩ Hàng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiêu sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiêu hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Phương tiện khoa học đã và đang giúp nhơn loại càng ngày càng cảm thông hơn để làm gì?
- 2) Mọi người kết hợp trong định luật hóa hóa sanh sanh để làm gì?
- 3) Tại sao loài người còn ưa thích những gì mới lạ mà không tu?
- 4) Tu hoài còn không tinh táo tại sao?
- 5) Loại người nào mới gọi là loại người phá hoại?
- 6) Loài người chịu hướng tâm về trật tự của Trời Đất thì sẽ có sự kết quả gì của Trời Đất không?
- 7) Những kỷ niệm nằm nơi nào?

1) 19-03-95

Hỏi: Phương tiện khoa học đã và đang giúp nhơn loại càng ngày càng cảm thông hơn để làm gì?

Đáp: Thưa sự cảm thông giúp loài người được rõ luật tiến hóa nằm trong qui luật hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ cho đến lúc ý thức được phần hồn thì loài người sẽ bớt bận rộn và tiến hóa nhanh hơn ở cõi trên. Đó là khoa học huyền bí của giới tâm linh

Kệ:

Cảm thông nguyên lý hành trình tiến

Có khổ có tâm mới được yên

Ý thức giác không còn mê động loạn

Giữ hồn thanh sạch sống càng yên

2) 20-03-95

Hỏi: Mọi người kết hợp trong định luật hóa hóa sanh sanh để làm gì?

Đáp: Thưa kết hợp trong tựu có tan, có đến có đi thì mới có cơ hội cảm thông và dứt khoát

Kệ:

Cảm thông nguyên lý mới là tu

Chẳng có đảo điên chẳng có mù

Thanh tịnh giúp đời không lợi dụng

Chuyên rèn ý chí tự hành tu

3) 21-03-95

Hỏi: Tại sao loài người còn ưa thích những gì mới lạ mà không tu?

Đáp: Thưa đời hỏi cảm thông, cảm thông và tự tiến, nay một chút mai một chút thì mới hình thành nguyên lý vô sanh, ý thức được nguyên lý vô sanh thì thân tâm sẽ được nhẹ nhõm và tự do tiến hóa trong thanh tịnh

Kệ:

Cảm thông nguyên lý hành trình

Ý thức nhơn gian chỉ có mình

Liên hệ bầu trời tâm nhập định

Không còn mê chấp lại càng minh

4) 22-03-95

Hỏi: Tu hoài còn không tinh táo tại sao?

Đáp: Thưa tu hoài không tinh là tánh tình đang còn xía vào chuyện của người khác, không biết lo chuyện chính mình tức là sức khỏe và tâm linh, khói óc không thanh tịnh vẫn còn ham thích, thiếu động buồn hơn tịnh

Kệ:

*Chính mình nguyên lý chưa minh
Khó tiến khó tu khó mở trí tình
Tạo đẹp bè ngoài không dứt khoát
Thích hình ngoại cảnh lý chưa minh*

5) 23-03-95

Hỏi: Loại người nào mới gọi là loại người phá hoại?

Đáp: Thưa loại người bất trung bất tín với chính họ tức là loại người tự phá hoại lấy tâm thân, đường đi tự rút ngắn, học ít tưởng lầm là đã hiểu được nhiều

Kệ:

*Ý nguyên không thành tự phá thôi
Quên đi thực chất khó vun bồi
Không còn sửa tiền tùy duyên độ
Khó khổ triền miên chẳng vị ngõi*

6) 24-03-95

Hỏi: Loài người chịu hướng tâm về trật tự của Trời Đất thì sẽ có sự kết quả gì của Trời Đất không?

Đáp: Thưa làm người chịu tự hướng tâm về Trời Đất mà tu tiến thì sẽ hòa hợp với trật tự, tự nhiên và hồn nhiên, điện năng của cơ tượng sẽ được quân bình, không chủ kiến và xuất ngôn bừa bãi, tiến hóa hợp thời

Kệ:

*Thành tâm tu học tiến kịp thời
Sống động vui vầy tự nghĩ ngoi
Thắc mắc tiêu tan Trời tận độ
Duyên lành tiến hóa chẳng xa rời*

7) 25-03-95

Hỏi: Những kỷ niệm nằm nơi nào?

Đáp: Thưa những kỷ niệm trong cuộc đời nằm trong thần kinh của khói óc, liên hệ với Trời Đất, càng quân bình càng nhớ rõ hơn, mất quân bình lại quên dần dần, cho đến lúc tắt thở ra đi, hồn không còn hỗ trợ và xử dụng được nữa, tiến vào định luật nhân quả mà học hỏi, cứ vậy mà hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ

Kệ:

*Sống thời phải dự phải bàn thi
Học khổ tâm linh tiến kịp kỳ
Tâm xác do Trời ban tận độ
Không hành không sửa khó mà truy*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Người Tu

*Tu thời độc lập an vui
Tâm minh đời đạo rèn trai thực hành
Hướng tâm về cõi thương thanh
Sóng trong đạo pháp tiến nhanh vui cười
Thân tâm chẳng có biếng lười
Giải mê phá chấp người người đạt an
Đạo tâm khai triển nhiều màn
Khai thông đời đạo đàng hoàng hơn xưa
Qui hồi chọn thức mới vừa
Trí tâm thanh nhẹ lại ưa luật Trời
Tự mình minh cảm hợp thời
Trời cao vẫn độ những lời chọn ngôn
Cứu tâm dẫn tiến phán hồn
Về nơi thanh tịnh ác ôn tiêu trừ
Chung vui hợp mặt vui cười
Giác tâm khai trí người người an vui
Người Tu tự thíc đạo mùi
Thơm tho dịu ngọt rèn trai hoài hoài
Luật sanh sanh hóa an bài
Ngày ngày phát triển ngày ngày an vui*

Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

THIỀN CHUNG TẠM BIỆT

Melbourne, ngày 20, năm 1984. (*tiếp theo*)

Cho nên, mỗi huynh đệ đã biết tọa thiền, giữ lấy quân bình trở về với thanh tịnh thì con đường xuất ra trở về nguồn cội không còn xa nữa. Cho nên, một số người đã thức tâm thấy rõ: hạ mình, và chúng ta phải tha thứ cho những người chưa hiểu rõ, và nên hạ mình xuống dìu dắt những người chưa biết đi. Cho nên, luôn luôn các Bạn phải ở trong tình trạng, trong vai trò nhẫn hòa hạ mình để nghe người chưa biết mà phê phán chúng ta. Người chưa rõ gièng môi để mở đường đi, lại chặn đường đi. Cho nên, chúng ta phải hết sức kiên nhẫn : trong gia cang các bạn có vợ, có chồng, có cha, có con ; kẻ thuận, người nghịch ; đương nhiên phải có. Nhưng mà cái bài kích động và phản động đó để cho tâm linh tiến : chúng ta nghịch họ, ngày nay họ nghịch chúng ta là đúng rồi ; chúng ta đã phê phán người khác từ kiếp trước, ngày nay người ta mới dùng những lời đinh thép mà phê phán chúng ta ; cũng đúng rồi! Lấy oán làm ân : mình thấy những cái kích động và phản động đều là hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa ; thì chúng ta sẽ cảm thấy an và đại phước, thay vì những vị trước kia, “Tui đã kỳ thị ; tui đã đối đãi bất chánh với họ ; chừng nào tui mới trả được món nợ này ?” Cho nên, giờ phút lâm chung, mọi người đã kỳ thị bất cứ bà con, anh em, bạn bè ; muốn ăn năn, lưu lại một giây, một phút để năn nỉ người còn sống, “Tha tội cho tui!” cũng không kịp.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta ngộ được những sự nhòi quâ của gia cang, nhòi quâ của tình đời, là chúng ta có cơ duyên tốt đẹp được hoàn trả những cái gì phản chiếu cái tâm thức của chúng ta, và thấy rõ hành động từ kiếp trước chúng ta đã làm bậy, làm sai, xấu xí, tăm tối ; cho nên ngày hôm nay đời ăn mặc tốt, mặt mày duyên dáng, đánh phấn thoa son đều chuyên, nhưng tại sao lại bị những sự phản nghịch đó ? Thì từ cái tốt của bè ngoài nó phản ảnh lại cái xấu của nội tâm chúng ta, đã nhiều kiếp chúng ta đã xấu và làm xấu cho nên ngày hôm nay chúng ta phải nhận lãnh cái xấu này. Mừng được nhận ; mừng được hoàn tất nhiệm vụ, thì người tu lúc nào cũng nhẹ nhàng, không nên chấp không nên nghe một lời nói phản nghịch mà đau buồn, về ngủ không được ; người tu không quyền buồn, không quyền giận, không quyền hờn : nếu các Bạn tu có luồng điền, giận hờn thì người làm cho bạn buồn, mà mỗi đêm bạn cứ nghĩ xấu về họ, họ sẽ đau khổ ! Tạo thêm tội, tạo thêm nghiệp; rồi cái nghiệp đó nó sẽ kéo dài ; chừng nào mới giải được ?

Cho nên, trong kinh nghiệm ba ngày Đại Hội, huynh đệ, tỉ muội ngồi với nhau, bàn với nhau, xét lại : mỗi người có một tình cảnh gia cang éo le khác nhau, có một sự lầm lạc khác nhau, nhưng mà quy hội rồi, thấy rõ : “Chính ta sai ; đâu có ai sai !” Cho nên có gắng để tìm lấy sự sai Bè Trên đã ân cần nhắc nhở, khuyên nhủ chúng ta ; luôn luôn đứng trước ngưỡng cửa chúng ta, nhắc nhở chúng ta từng điều sai quấy, và xây dựng những điều thiển lành sẵn có trong nội tâm chúng ta.

Người hành giả Vô Vi ngày hôm nay, khắp Năm Châu, đã hưởng không ít : tất cả những tài liệu quý báu đã quy tụ sẵn sàng để cho người hành giả Vô Vi ý thức mà vững tin với khả năng sẵn có của chính mình, phải tự tu tự tiến.

Trong nguyên lý tự tu, tự tiến là mới có cơ hội giải thoát ; nếu không tự tu, tự tiến, không còn có cơ hội giải thoát : nếu chúng ta ỷ lại Bè Trên hộ độ, ỷ lại bạn đạo hộ độ, ỷ lại người truyền Pháp hộ độ, thì càng trì trệ, càng lún sâu, và không tiến được.

Cho nên, ở đây có kẻ già người trẻ, những vị bộ lão tới ngày hôm nay mới thức tâm thấy rõ, “Tui phải hành ! Trước kia tui chỉ cầu xin mong cho gia cang tui được bình an, vì tui làm tưởng cuộc đời tui là bất diệt. Đâu dè ngày nay tóc đã đổi màu, thân càng ngày càng lụn bại, tui mới thấy rõ : rồi đây tui phải ra đi. Đi đâu ? Đi trở về quê nhà ; đi trở về xứ yêu vô tận của Thượng Đế đã sắp sẵn, mùi hương thanh nhẹ của Mẫu Mẹ đã mang. Trong lúc tham thiền, tui cũng đã hưởng hương vị rồi, không cần phải thấp cây nhang vật chất mới hưởng được mùi hương thanh nhẹ. Nếu tui băng lòng tu trong sự thanh nhẹ thì mùi hương, mùi trầm, nó sẽ tràn ngập ngay trong tâm thức của mỗi chúng ta !”

Chỉ có hành giả mới hiểu được ; chỉ tự hành mới thấu đáo : càng ngày càng giảm sự mê muội, không đòi hỏi ăn nhiều, không đòi hỏi ngủ nhiều, nhưng mà thích làm việc ! Đó là lập đại hạnh ; càng tu, các Bạn phải dọn vào trong một nơi thức tâm, và thực hiện đại hạnh của chính mình.

Cho nên, con đường đi còn dài, nhưng mà chúng ta cố gắng rút ngắn : đối với Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì các Bạn thấy con đường rút ngắn rất rõ ràng ! Trong ba ngày Đại Hội, những vị lớn tuổi đã lên nói với chúng ta biết rằng, “Tui tu mấy chục năm mà tui chưa hiểu ; ngày nay tui bước vào Pháp Lý vốn vẹn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, tui đã hiểu được những cái gì.” Chắc sự sáng suốt của các bạn đã phát hiện rõ điều này : con đường ngắn, đi nhanh, kết quả ở chỗ nào ; giá trị của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ở đâu. Có phải mỗi hành giả tự hành, tự đạt ; hay là không ? Hay là còn tiếp tục cầu xin, nhập xác, tạo luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ ? Thiếu điều quỳ lạy yêu cầu chúng ta trở về Nguồn Cội ; nhưng mà rồi nghe đâu rồi bỏ đó ; hành không có bao nhiêu ; đòi hỏi thì nhiều ! (còn tiếp)

Bài học tuổi già

Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái Lão. Thời gian cho chúng ta thấy rồi : trước kia chúng ta có một chút ; ngày nay chúng ta trưởng thành, lão : Lão là càng ngày càng thoái bộ của ngoại cảnh, thể xác chúng ta càng ngày càng già, càng tiêu tụy. Tại sao lại phải có cái cảnh già như thế đó ?

Vì cái sự tiến hóa : khi các Bạn bước qua một cái đoạn đường, không bao giờ các Bạn có thể bước trở lòn lại được ; thấy không ? Bước qua rồi, chỉ đi tới luôn ; thì chúng ta sanh ra làm người thì nó phải lão : càng ngày nó càng lớn ; càng lớn thì nó phải càng cần cội về thể chất của cái bản thể, nhưng mà tâm linh không bị.

Khi mà chúng ta ý thức được cái Lão này là vững, xây dựng và tiến hóa tới vô cùng, thì cái Lão đó mới có ý nghĩa. Còn thấy lão là bở, lão là không xài được, lão là bị tiêu diệt ; vậy chớ Ông Trời đâu có ngu dại mà đặt ra cái bài học lão để làm gì ?

Bài học lão là cái bài bước vào trong cái chỗ thi thật sự, đâu hay là rót trong giờ đó : cái lão là trưởng thành của phần hồn, lão là một sự trưởng thành tiến hóa. Mà trưởng thành đó, nó phải trở về gì ? Về nguyên căn, nguồn cội, trở lại trẻ trung, thơ áu, tươi đẹp vô cùng.

Cho nên, đứng ở trình độ là con người ở thời gian đến tuổi lão rồi, khi kế hoạch hóa một việc gì, nó cẩn kẽ, rõ ràng ; mà tuổi trẻ thì nói mấy câu thôi, ào ào nói lấy được ; nhưng mà người tuổi, không, họ phải chậm rãi, họ phải tìm hiểu rõ rệt nguyên căn mọi sự việc : cái Lão bè ngoài của đời, nhưng mà cái trẻ đời đời ở bên trong.

Cho nên, nhưng vị bô lão hiện tại rất yêu đời, quý đời, muốn “Làm sao tôi sống trở lại thời thơ áu mà đem cái kinh nghiệm hiện tại để sống, để hiểu rõ tình yêu hơn : mấy mươi năm rồi, vợ chồng đối diện nhau không có biết yêu, chưa biết yêu ?” Cái yêu thâm thúy của càn không vũ trụ, yêu thâm thúy của đàng Cha Lành, yêu tất cả muôn loài, vạn vật ; yêu lý thú, sâu đậm, đời đời bất diệt. Cái tuổi Lão này đã ghi chép biết là bao nhiêu sự tinh hoa tươi đẹp của văn chương, của sự sáng suốt cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp ; càng lão càng thích thú, càng lão thì càng trẻ đẹp, tâm hồn phong phú đầy kinh nghiệm, trong thương yêu vô cùng, tha thứ xóa bỏ hận thù, tươi đẹp đời đời ; cứu cả phàm ngã, xây dựng cả chơn ngã ; thì trình độ của Lão mới là tiến.

Qua cái bài học Lão này mà mọi người mới ý thức được, thì đâu còn lão nữa ? Khi mà các Bạn ý thức được rõ Lão là trẻ đời đời, trở lại nguyên căn : trước kia không răng ngày nay cũng không răng, trước kia lụm kụm đi đứng đó, ngày nay cũng lụm cụm đi đứng, rõ ràng ; nhưng mà nó cộng thêm sự sáng suốt vô cùng, phong phú, yêu đời. Cho nên, Lão lúc nào cũng yêu trẻ, thương yêu, xây dựng, giúp đỡ vô cùng, bàn bạc các nơi để hỗ trợ cho giới trẻ tiến hóa ; bàn bạc khắp nơi để vun bồi phần hồn sáng suốt ; bàn bạc khắp nơi để lưu lại sự thành công của người đi trước, để ảnh hưởng cho hậu thế tiến hóa. Lão hữu ích, Lão vô cùng quý báu, Lão là một kho tàng vô tận, Lão là người đã tìm đường và đã và đang đi đến với nguồn cội, sáng suốt!

(Định luật Sanh Lão Bệnh Tử Khổ 24/5/81)

THƯ TỪ LAI VĂNG

ngày 30/3/1993.

Bach triết Tôn Sứ.

Con xin dạ bà tham mẫn Tôn Sứ đã ban cho con những
lời chỉ dạy siêu diệu, cảm thán của ngài mà con đã
học rum, con rất cảm tạ và vui mừng vì biết rằng Tôn Sứ
đã tiếp diễn Huyền vi cho con, đầu con đến nay chưa rã
nát, nước mắt con đã rưng rưng.

Dù con chưa được diện kiến Tôn Sứ để được chỉ
dạy như clam me, và obr, em con. Tuy nhiên hàng ngày con
thường nghe Bằng Dao và các sách của Tôn Sứ. Chân Dung
của Đức Tôn Sứ con luôn để trước bàn học. Khi an tâm
vì có Tôn Sứ bên cạnh. Con luôn cảm nhận những ân惠
của Tôn Sứ ban tặng. Cho con trong những giờ thiền, con
cảm thấy nhẹ nhàng thoát tục.

Bài Pháp mà Tôn Sứ ban cho con thật dung khái
những gì đã thay đổi trong con. Con đã thực tâm, và có
quảng tu sửa sao cho ngày càng tốt hơn.

Con đã thâu triết đấu la chén đấu la opera, đấu
chanh đấu ta. Con đã ngọt du với chồng, em ai với
con, Tiếp xúc với người đối con cũng biết tha thứ
hoá nha ~~hoa~~, và cảm thấy bình tĩnh hơn trước nỗi mệt mỏi

(2)

Bài sau lưng nói con cù tu di rết moi việc làm eo trời
Phật lo, mà con khát tin. Bây giờ con mới rõ. Nh่าย gi con
moi nói truy cập àn việc làm deo nhưy, ngay
là eo sù huyền bí chuyển tên cho con thấy xepi tốt
tâm Tuy, là láng cho con hết moi việc. Chong, con con
cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bây giờ be, người àn
người làm àn quý mến, là láng cho con hồn.

Bang vô Thức con triều được linh hồn lì bết
diết, không lúi ló có antuy if ngl? hay làm sao ài
gi, con triều được hướng dẫn chí? day dứng lúi truy
tiêu mìn oè Phong. Con triều này là Huyền bí àn
Thuở nòi. Ví chae chan kah ngai luôn ở bên ta.

eua Tòn Con có nhận xét của con và tin chae kah eai
Đảng Thiêng liêng hông tuôn hau, và coi rõ hòn, eay o
chung quanh ta, khg xin. Sô ban cho con thất đồng

nhưng q C' một stem, trước giờ Thiên. Bóng dùyền
buồn qua', mìn' mìn' con cù rết rết. Con bông than bay
ý rằng : "Nếu noi như là thường đe ở trên cao thi
Chadi! - . Sao Cha Sanh tạo ra con làm chi, cho con khé
nhì vây". Nhắc vào đối truy duyền đã trác tiê, xame,
xapha, giờ đây chay một chút thi thán lai ôm dae
Con chịu hết nói rồi. - - - Nếu noi như sao, vò

(3) thi do Tao nghe nèp nhiêu lời khôn kiếp giờ phải trả,
... ôi! ... nếu như vậy, Tao Khi con đi đâu thai, cha
không cho con thấy được quả khu, thi Chắc chắn rằng con
sẽ sốn mà không bao giờ cảm phai, Tao nghe ấp gụy oan hui.
... mà.. Cha ôi! ... Nếu như thất bại có Cha ở trên cao
xin Cha hãy xem xét lại mà ăn đậm cho con trong kiếp
này, Con ta thưa Tôn Túng nguyên tư sua, có làm nhung
việc thiện lành, lập công bội áulle để chuộc tội kiếp
này. Nhúng mory, Sau Khi con bỏ xác... Xin Cha ban
cho con hóng ăn lá hay "Tiểu hòn" con dù vì con kỵ
muốn tôn Tôn Túng để luân hồi. Con xin Khi xem từ để
được giải thoát và cõi trên sẽ là những người khác
vì con kỵ muốn hoán túc, con kỵ thích cõi nào hết
vì... Cha vui vui trôi, cha buồn, cha tuy xuddy con
số lùm ròr.

Con vừa nguyên, vừa thòn thóe, nước mắt như
mưa, thi con nhẹ đầu con thành thoát lamy lamy, tên
rút tên bô đầu, Con tiếp nhận bô y'raiy. "Nhảy
gi con than ta ta Chửi..." và rồi cũng lamy lamy
và tóm nhom, nhớ Khi tiên xưởng... Sau đó con
thấy nhẹ nhàng sang Khoa Lộn Sao! .. Sau đó con
bi con Bael, tôn sú, ahô nhung ăn tiễn chí dạy của
tôn sú con đã sang một, thâu triết đời Huyền vi ướm
Thudy đế'. Từ này con có gặng sòng sao cho tron tròn

(4) ~~đời~~
Năm nay qua, Con đã tiếp xúc trước với các vũ hồn
Con đã bị cai ví do hù dọa, thử thách, khảo đao dù lâm
cố những lúi chui con nít săn, oằn áo, Con phải kêu
Trời. thi vì đó là! Ngao con trâu, con, nói khít có trời già
hết. Cố cùi thu kéo xem có lùi cùi khít v.v. (mỗi lần
con con săn dù lâm và ý là sao không xem con chết.)
Cho tôi lúi con phải chịu thua, đau họng. Ho quay con về
để dù mỗi cách, có lúc con nó qua thi họa lúi xác tay
và khuyên con đừng mặt bẩn trôi. Con tức quá ném
lâm thầm. Vô lát dae mèo "vô vi pháp" của đế ngai
hà hàn và Anh, tên vòi (vì con thích tóc tết của người lâm)
thi lát nhám trong 18 cõi cầu: những ngày khai
vì lòn bòn
Chỗ mía hè trống khuya gióng ma
vì... Trot ahh ma khảo diệt Fim tài.
số lòn rõ

Con thấy rõ điều lâm sao!.. vì từ ngay em bị
khai rõ tên giờ Con đã thay đổi nhiều lâm, từ cuồng
hoa như tú hoang hoang người, và nó cũng họa khong
con (chỗ ban trú con hen hoan khít chia ta và bùi
biển, lùm) hè lòn trong chung nào họ cuồng chọc phả
hè con người đau họng, xao ý mèo nán ní tên họ
mỗi thời. Họ lòn khom: "a, như vậy là có ta tiên
hồi ảo...?" Thì may con có gậy bay sao cho non Tao

(5) Thâm tâm con lo sợ bị chém quá thi họ biết lui ra
nơi kín: "Cô trùm mờ, cô kín có cảm biến, nếu đến thi
đến lâu rồi, cô còn phải thao túng một thời gian nữa,
Bên phần con là phải ở trên, tất cả đều có từ sáp sep hết...
Bach Tôn Sư.

Đang thường ngày dạy dỗ tin tức kinh hết nên con cũng
không tin, không nghe. Tuy nhiên em nó đã nice nó cùn-
tú đến một cách vô thức. Lần con cùn không may đin
tồn sỉ kia cho con thêm nỗi hối lỗi. Chì dạy thầm
thầm vì điều đó con an tâm vui vẻ bước từ tì. Con
xin ta ta thân ân em Tôn Sư.

Sau kết con nguyện xin đây thuyền về cao
bom cho Tôn Sư luôn mạnh khỏe, để dần dần rã ban
kết tuệ thường và đạo hạnh, đến cho tất cả chúng con
trên cái lối tròn thế này sau khoẻ này.

Kính bồi Tôn Sư.

Con

B t m l

Reunion, ngày 30/8/93

M L con,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 3/3 được biết con đang trong hành trình được khảo nghiệm.

Người tu Vô Vi phải có lập trường tự tu tự tiến, phải dấn thân và bất chấp sự gian lao khổ cảnh từ cõi âm cho đến trần gian. Ngày đêm lò hành pháp, tự đạt sự quán binh sáng suốt trong khói óc, hoàn toàn tự chủ, và không lệ thuộc bất cứ ai.

Khi tưởng đến Cha, con nghĩ Cha là ai? Cha là Khối Thanh Tịnh Đại Bí cả càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng sẵn sàng ân xá cho sanh linh tiến hóa bằng cách nhồi quả tiến thân. Đặng Đại Bí đã chuyển cho con có sự hiện diện ở mặt đất này để học dung. Muốn học dung thì phải có nghịch cảnh, nhiên hậu mới có cơ hội quán thông. Người tu Vô Vi lúc nào cũng sẵn sàng trực diện với nghịch cảnh để tiến hóa, chứ không cầu mong mà không hành thì sẽ tự giảm giá trị thanh tịnh đã ẩn tàng trong khói óc của hành giả. Lập trường phải dứt khoát - dày công tu học thì mọi sự an lành sẽ hội tụ trong sáng suốt..

Khi con nhận được thư của Thầy, con tự cảm thấy rúng động cả tâm hồn, điều đó chứng minh rằng sự tiến hóa của tâm linh là có, mỗi rúng động được phần sáng suốt của tâm linh con. Sự sống hiện tại của con có được là do nơi từ quang thanh tịnh của con liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cố gắng tham thiền nhập định thì sẽ thấy tình yêu thương của Đặng Cha Lành sẽ tràn ngập trong khói óc của hành giả đang hành. Cảm động vô cùng! Khi đó mới trở về nguyên thủy của tự nhiên và hồn nhiên trong sáng suốt. Cuối cùng của nó là ánh sáng từ bí vô sanh bất diệt. Chúng ta là người hành giả Vô Vi, ngày đêm phải tự thức giác đường lối vô sanh bất diệt này, nhiên hậu mới có cơ hội giải mê phá chấp mà tiến thân.

Việc gì ở đời này ồn ồn ào ào, rồi đâu cũng sẽ vào đấy, chẳng cần lo nghĩ nhiều mà sẽ hại khói óc thần kinh; lộ trình chúng ta là đang học từ bí và thực hiện từ bí.

Chúc con và gia đình vui khỏe, tâm thân an lạc.

Quí thương,

Lương Sỹ Hằng

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 24, 13-06-2021

- Băng chung thiền bạn đạo các nơi : [Tình Dục](#)

https://youtu.be/izF-Jy0hv_U

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Cũng có một chuyện thắc mắc đau khổ mới tới đây để học tu - Đức Thầy giảng tại Los Angeles 10-7-1982

<https://youtu.be/DqF11ULEuNo>

- Radio Nam California tuần này.

<https://youtu.be/vMR86RfrCDU>

- Một tuần nghe một bản nhạc: Hãy Nhắc Cho Nhau

<https://youtu.be/FYDPUB5Z9dU>

Ban video kính mời

THƠ BẠN ĐẠO

Nhắc Nhở

Nhắc nhở kìa ai ráng giữ lời!
Đừng làm tâm địa rách tả tơi.
Cuồng phong Nam Bắc sao chóng chối?
Bảo tổ Đông Tây phải rả rời.

Câu thè trên dưới đừng sai phạm,
Lời hứa ngoài trong chớ hợt hời.
Bái tổ cầu thầy xin chỉ giáo,
Đã nguyên xin nhớ! Chớ lung vơ!

Hải Vân
Calgary_Ngày 10 tháng 06 năm 2021

☆☆☆☆☆

Tổ Thầy

Đất Lai Vung nầy mầm hột giống pháp,
Tổ sư truyền khai sáng đạo vô vi.
Qui Nhơn rực ánh từ bi,
Phong trần thầy Tám khổ ly khai truyền.

Có ai biết thầy nguyên truy mối đạo?
Với lòng từ thầy giảng giáo mười phương.
Mặc cho trần thế nhiều nhương,
Độ sanh thầy quyết dọn đường cho con.

Ai thấu hiểu lòng son tuổi trẻ,
Nỗi lòng già khe khẻ khuyến tu.
Nhìn con nghiệp chướng lu bù,
Lòng già trắc ẩn thiên thu đợi chờ.

Đường sanh độ mịt mờ tăm tối,
Tổ sư truyền mờ lối năm xưa.
Khuyên người sớm tối đón đưa,
Nay thầy đặc pháp chơn thura vô vi.

Đường đi khó! Đường đi không khó!
Cuộc đời nào chẳng có hư hao?
Con đường tu đạo gian lao,
Gian lao mới thấu pháp màu vô vi.

Hải Vân
Calgary_Ngày 08 tháng 06 năm 2021

Khuyên Vía

Sợi nắng chiều chiêu xiên qua ngõ tối,
Con nước về có lúc nỗi lúc lung.
Gió nồm thổi cạnh bìa rừng,
Nghe tin bậu đã chịu tu qua mùng.
Bấy lâu bụng dạ lùng khùng,
Có món "canh chừng" ăn riết nó ủ ê.

Thiền vô vi nghe đòn tu rất dẻ,
Pháp Soi Hồn, Thường Chuyển chớ bỏ bê.
Định thần có tinh có mê,
Có mê có tinh đừng chê chẳng hành.

Đạo muôn lành lòng thành phải chọn chánh,
Đời muôn an tâm tánh phải hiền lương.
Quân bình chòm xóm họ thương,
Còn ương thối dở suốt đời khổ đau.

Chuyện tào lao lúc nào mà chẳng có,
Cảnh chợ đời thì lúc nọ lúc kia.
Niệm phật gìn giữ sớm khuya,
Phòng khi thanh trước trao tria tánh tình.

Đường lên đỉnh Tu Di cao ngất ngưỡng,
Cuộc thế thời có lúc vượng lúc suy.
Bậu đi gói ghém "Tử Bi",
Qua về xem lại "Nhẫn" ghi trong lòng.

Nước nhiễm phèn đong đong thoi không trôi,
Bậu bỏ thiền qua khổ lầm bậu oi...!
Đường lên xứ đạo thành thời,
Lối về trần thế tả tai kiếp người.

Sóng ở đời học lười sao có nhẫn?
Cuộc tu hành đừng khấn quắn quanh,
Bậu rằng: học chữ "Em Anh",
Qua buồn bậu khổ sanh linh bể bang.

Dòng trường giang sóng sau đè sóng trước,
Thiền vô vi là khử trước lưu thanh.
Đời người sao quá mong manh...!
Bậu oi ráng giữ cho rạng danh tổ thầy.

Hải Vân
Calgary_Ngày 08 tháng 06 năm 2021

☆☆☆☆☆