



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đọc thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1331 10 tháng 1 năm 2021

Tái Ngộ

*Tái ngộ chung vui tự bắc cầu
Thực hành chơn pháp chẳng lo sâu
Bình tâm thanh tịnh tâm thanh nhẹ
Học hỏi không ngưng rõ nhiệm mầu*

Lương Sĩ Hàng

Mục Bé Tám 1994

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thanh tịnh kinh ở đâu mà có?
- 2) Sự mong muốn của con người do đâu mà có?
- 3) Những người tò mò mới gặp Bé, Bé nghĩ sao về họ?
- 4) Hôm qua Bé có dịp đi xem thắng cảnh hùng vĩ tô màu thiên nhiên tươi đẹp, Bé nghĩ thế nào?
- 5) Trật tự là gì?
- 6) Làm sao mới được nhẹ nhàng và sáng suốt?
- 7) Người đời thường hay nhó nhau có hữu ích gì không?

1) 18-10-94

Hỏi: Thanh tịnh kinh ở đâu mà có?

Đáp: Thưa Thanh tịnh ở nơi thân kinh khói óc mà ra, phải mượn pháp và hành pháp thường xuyên thì nó sẽ đạt được thanh tịnh tức là ánh sáng của khói óc xuất hiện từ trung tim chơn mày, nhìn Trời Đất và người rõ rệt hơn, gọi là đạo vậy

Kệ:

*Tu hành hiểu rõ được thân này
Trời chiếu quang minh tự đổi thay
Thức giác bình tâm hành quán triệt
Trời người là một thật là hay*

2) 19-10-94

Hỏi: Sự mong muốn của con người do đâu mà có?

Đáp: Thưa sự mong muốn của loài người do sự tham lam mà ra, người tham lúc nào cũng thấy mình nghèo và khổ, ngược lại người tu bằng lòng và nhin nhục thì chẳng biết tham và lo âu là gì.

Kệ:

*Lúc nào cũng học cũng cần thi
Chẳng có sân si chẳng tại vì
Nhân quả đời nay ta được biết
Trời ban tình đẹp tự mình truy*

3) 20-10-94

Hỏi: Những người tò mò mới gặp Bé, Bé nghĩ sao về họ?

Đáp: Thưa những người tò mò đến gặp Bé thì Bé kề họ là sư phụ của Bé, Bé lúc nào cũng sẵn sàng phúc đáp những gì họ thắc mắc, Bé được cơ hội học nhin nhục nhiều hơn, nhờ họ mà Bé hiểu được nhiều việc trì trệ ở bên ngoài, Bé có cơ hội hiểu rõ sự có có không không đang giúp mọi người tiến hóa.

Kệ:

*Ý thức nhon gian chuyện giả mà
Bằng lòng tu học hiểu gần xa
Bên trong tự hiểu cùng nhau tiến
Sư phụ đến rồi phải thức a*

4) 21-10-94

Hỏi: Hôm qua Bé có dịp đi xem thắng cảnh hùng vĩ tó màu thiên nhiên tươi đẹp, Bé nghĩ thế nào?

Đáp: Thưa Bé cảm thấy vạn vật phát triển tự nhiên đều tươi đẹp, Trời Đất lúc nào cũng vĩ đại cả

Kệ:

*Tô màu vĩ đại cảnh thiên nhiên
Khoe sắc khuyến đời chuyển thíc yên
Tô đẹp núi rừng người cảm mến
Thiên nhiên vĩ đại thật là yên*

5) 22-10-94

Hỏi: Trật tự là gì?

Đáp: Thưa trật tự mới có thể đem lại sự sáng suốt cho tâm lẩn thận, làm người mà thiêu sáng suốt thì rất dễ tạo nghịch cảnh cho chính mình, biến thể của nó là sợ sệt và khổ tâm

Kê:

*Không tu không tiến chỉ mê làm
Khó khổ do tâm tuệ giác thâm
Vi diệu do Trời ban chiếu độ
Thành tâm học hỏi chuyển giao thầm*

6) 23-10-94

Hỏi: Làm sao mới được nhẹ nhàng và sáng suốt?

Đáp: Thưa phải thực hành trong trật tự từ đời lẩn đạo, tức là xác và hồn tiến hóa trong trật tự thì mới cảm thấy nhẹ nhàng và sáng suốt

Kê:

*Thực hành trật tự mới thông minh
Rắc rối không còn gây trở ngại
Chuyển hóa không ngừng trong thức giác
Quán bình thanh nhẹ tự mình minh*

7) 24-10-94

Hỏi: Người đời thường hay nhớ nhau có hữu ích gì không?

Đáp: Người đời thường hay nhớ nhau rất hữu ích vì từ trường thiển lành của đôi bên được giao cảm. Người tu thường nhớ đến Trời Phật bằng cách niệm Phật thì tâm từ bi sẽ được khai mở, biết thương mình và thương đồng loại, tâm thức ổn định trong cuộc sống tạm

Kê:

*Sóng thức chọn hồn tự cảm giao
Qui không thanh nhẹ tự phân màu
Chọn hồn phục vụ không giờ dứt
Thé cảnh làm than tự đổi đầu*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THÀY

Trời Chuyển

*Chuyển thông thiên địa quy tòng
 Nắng mưa Trời chuyển một vòng khai thông
 Nhìn xem định luật hóa công
 Phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài
 Khai thông Tứ Quý thị oai
 Bốn mùa rõ rệt Trời sai người làm
 Tự mình cảm thắc lòng tham
 Đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình
 Nắng mưa sấm sét âm thịnh
 Quy về một mối chọn tình Trời ban
 Đêm ngày Nhị Nguyệt sáng ban
 Từ quang sáng chói tâm an sống đời
 Thức tâm tu tiến hợp thời
 Trời ban tình đẹp nghỉ ngơi điều hòa
 Chẳng còn lý luận gần xa
 Tự mình cảm thắc chan hòa tình thương*

Thày Tám

TRÍCH BĂNG ĐỨC THÀY THUYẾT GIẢNG

CƠ DUYÊN ÂM ÁP

Montréal ngày 16 tháng 10 năm 1983. (*tiếp theo*)

Cho nên, chúng ta tu, không phải như những cái chuyện tu của đời đã suy tính ! Tu, là chúng ta đang trở về với luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải học : nếu mà các bạn không thực hành, không bao giờ các bạn biết được luật quân bình của Bạn ! Mà chính Chủ Nhân Ông là trách nhiệm giữ luật ; mà bỏ luật, thì sao? Khô vô cùng, khô biết mấy ! Chúng ta thấy rằng Chủ Nhân Ông nên gánh vác trả lại trách nhiệm sẵn có của Ngài : mọi người đều có tâm linh, có chủ trương hết ; phải trả về !

Các bạn không phải không có địa vị, các bạn không phải không có vị trí. Cho nên, các bạn không nên bị phinh phò ru ngủ bên ngoài, thúc đẩy các bạn đi đến cái chỗ hư hao và không tiến hóa ! Các bạn trở về với nội thức thì các bạn sẽ trưởng tồn và tiến hóa.

Cho nên, đường tu của chúng ta rất minh bạch : hành để tiến ; càng hành, tâm thức các bạn càng nới rộng : trước kia các bạn quan trọng, kể cả một đô la, một đồng tiền, các Bạn quý nó nhiều lắm ; vì các bạn chưa hiểu nó là phương tiện để dẫn tiến tâm linh ; quý thật ; nhưng mà biết quý hay là không biết quý ?

Các bạn biết quý thì các bạn nắm được đồng tiền đời đời không mất : đó là luồng Điện hiện tại các bạn đang có. Nếu các bạn ôm cái có thể mất, thì chắc chắn nó phải mất! mà các bạn ôm những cái gì không bao giờ mất, thì chắc chắn không bao giờ mất ; các bạn thấy rõ !

“Ở trong túi tôi không có đồng xu, làm sao Ông nói như vậy ?” Nhưng mà các bạn thấy, không có đồng xu, vẫn đi đứng được ; nhưng mà lời nói các bạn có thể quán thông tình thế thì tiền thế gian nó sẽ đến với bạn.

Nhưng mà các bạn cũng cho đó là phương tiện, chứ không phải là của đời đời vẫn phải theo bạn ; một giai đoạn nào phục vụ cho tình thế!

Cho nên, những người buôn bán họ tính dữ lắm, họ suy tính, “Một năm, tui phải kiếm bao nhiêu, tui phải lời bao nhiêu” ; tại sao họ lại bị trả lại tay không ? Một chút xíu là họ sẽ trả lại tay không ; vì thực chất của họ là “Không” ; họ phải trả lại tay không mới học được cái “Không” của chính họ.

Cho nên, ở thế gian này mình nói họ làm ! Họ không phải làm : họ buôn bán có tiền mà, họ làm chỗ nào ? Nhưng mà tới lúc họ thấy họ làm, họ mới chấp nhận cái làm. Rốt cuộc họ phải nắm đồng tiền đời đời của Thượng Đế là quy Không, để họ tiến hóa ! Mà đó là chìa khóa để khai thác bất cứ cái gì ở thế gian này : trong cái Không nó sẽ Có ; họ sẽ tạo nên tình thương và đạo đức ; nó sẽ cởi mở hơn, nở sê sống động hơn. Cho nên, người ở thành phố đủ phương tiện, tại sao đi lên núi kiếm ông sư ? Cái ông nghè nhứt, không có đồng tiền, ăn cơm với muối, mà lại có người đi tới kiếm ông tu ! Các bạn thấy chứ : chúng ta cũng đã nghiên cứu, và chúng ta thích đi đến chỗ đó. Tại sao?

Sự động loạn không giúp được chúng ta, chúng ta không thích nó, chúng ta bỏ nó ra đi ; và nếu chúng ta là người đạo chọn chất thì thấy nhờ những sự kích động và phản động, ngày nay tôi mới hiểu sự tu ! Mà nhiều người hiểu rồi, bỏ đi ! Nó hư đi ! Tiếp tục đi tìm nữa ! Trong động có tịnh, trong động có tịnh, trong động có tịnh, mới thực sự là tịnh. Rồi trong tịnh có động ! Bạn thấy chân lý nó vậy đó : trong tịnh mới có động ! Nhiều người bỏ nhà, bỏ cửa lén núi, cô đơn ; cô đơn rồi buồn tủi, ngồi khóc ! Đó, không làm nổi ; vì dũng trí chưa đạt ; sự thanh nhẹ chưa hòa hợp, chưa thừa tiếp được sự thanh nhẹ Bên Trên ; đâu còn sống được trong cõi bơ vơ đó. (*còn tiếp*)

Đề tài suy gẫm

Làm sao mới nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ?

Hỏi : *Làm sao mới nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ?*

Đáp : Muốn nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ quanh sanh, thì phải biết sống trong trật tự, khôi óc lúc nào cũng tiến hóa kịp thời, trong thanh tịnh và nhịn nhục, sống trong nguyên lý của đời lần đao, phục vụ không tính toán hơn thua nữa.

Kết:

*Thực hành chất phác sống thanh vừa
Chẳng khổ chẳng đau chẳng ghét ưa
Mở huệ trí xét tâm đạt pháp
Thực hành chọn pháp vượt mây mưa.
(Mục Bé Tám Ngày 13 tháng 5 năm 1995)*

THU TÙ LAI VĂNG

Ngày 7-1-53 nhằm ngày Rằm (15) tháng 12 năm 1952
năm Kỷ Dậu

Ninh Thuận Ông Trầm mến quý,

Chặng 12 vừa qua tôi có bến thăm và chúc mừng
vợ mới d.l Ông Trầm. Chúc quý qua Mỹ thân như ban Hằng Ninh
Ninh chuyền tay Ông Trầm.

Nay được tin Ông Trầm vừa bế mạc Đại Hội ở Hongkong
bay qua Úc về Đại Hội tại đây. Tôi tình thân phản khai là
sự mừng, tôi xin có lời hân hoan này với mục đích kính chúc và kính
chúc Đại Hội thành công tốt đẹp: Sứ mệnh, toàn vẹn, tròn, luồng
thường cung vang tiếng trên đường Bao Lộc tam linh - dat den
Hành kinh Hạnh phúc vĩnh cửu. Thành tâm kính chúc!

Tôi còn nhớ 2 bức thư Ông Trầm gửi, 1 từ Los Angeles
16-4-86 và 1 từ Manila 29-2-88 nhằm nhu cầu luồng về tam
linh sẽ nhận ra quyền vương của Chúa. Ngài luôn luôn yêu
thường và tha thứ muối lòng cho tên lùi thực tập lo to ...

9 Chỗ 18 năm thi thách khả năng nết, tôi cảm thấy được phản xạ
thực tinh - nhìn thấy sứ Phật - và nhẹ từ luồng văn của Ông Trầm,
tôi đã quyết tâm vào trần "trui luyện tam linh".

Làm sao để đọc lại và nghiên ngâm bài học nết tên bồ mā
của tiên Ông Trầm đây vè: Cái lý từ đâu mà hình thành?

Bật mí với Ông Trầm và kính xin Ông Trầm thường tình rực
rỡ tiếp tục chí giác cung nhì Ông Trầm trong 8 năm qua đã
để đạt túi trong trui luyện, an ủi tôi về tinh thần, giúp tôi
về vật chất... Xin basta và kính phae cung quyết tâm nài
quảng Ông Trầm trong quý, mến yêu.

9 Chân dấp, Ean Xuân Quý Đầu xin kính chúc
Ông Trầm cung quý quyền: Sức khỏe dồi dào - Nhiều tiền tốt đẹp,
Hân hoan vui - Chân chúc Đại Hội Úc 1993 thành công mỹ mãn -
Công toàn Ban Dao trên Năm Chầu gặt hái nhiều kết quả
trong "Trui luyện" Huống Thường và kết luồng thành viên rõ
ngắt mà không hở; đạt những mức tiêu hóa cao tinh linh.

Chánh Nam Kinh chúc và trân trọng kính chúc Ông Trầm
quý mến.

Lâm & A. H.

75018 p. - F.

Để từ xưa Ông Trầm, cũng phải trải qua thử thách - may lại bập bệnh
trong công việc làm ăn kinh doanh Ông Trầm có dịp dùi đít chán rác - Ba ta

Ngày 11/2/1993

Kính gửi anh N

Nhận được thư anh đề ngày 7/1/93, được biết anh và gia đình vẫn vui khỏe. Cám ơn những lời chúc tụng hướng về đại hội. Đại hội Vô Vi là do những người đã thực hành phương pháp Vô Vi gặt hái được một phần thanh nhẹ, đồng muốn có một đại hội thường niên để anh em tương ngộ với một chon ý thiển lanh, cùng chung học hỏi và tiến hóa hướng về tâm thức thanh nhẹ, xóa bỏ hận thù trong nội tâm, lui về thực chất của chính họ, khai ngộ chon lý vô sanh và bất diệt hầu có dịp ánh hướng quần sanh ở tương lai, cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Nhận rõ tinh tiền danh vọng đều là hư áo, không có thật nhưng chỉ làm yếu tinh thần tiến hóa hướng hạ đấu tranh vô ích và tạo khổ thêm cho phần hồn, quên Chúa, quên Phật và chẳng phân minh được chon tà ra sao, triền miên trong hận thù và đau khổ, dành quên lánh vực thanh tịnh của tâm hồn, đặt ra lý này lẽ nọ, thì tự hủy mình mà thôi. Minh chẳng thương mình, nhưng luôn luôn nói thương họ, nhưng kỳ thật mình đã ghét mình mà không hay.

Biết thương mình là tự biết tu bổ sửa chữa tâm linh hướng thượng, nhiên hậu mới khai ngộ được chân lý của Chúa, Phật - đã và đang diu tiến chúng sanh ban chiếu thanh quang điển lành cho mọi nơi mọi giới, bất vụ lợi. Ánh sáng từ bi đang rạng chói trong mỗi tâm hồn hướng thiện. Vườn hoa tươi đẹp, muôn sắc muôn màu khác nhau, linh thiêng sống động từ cõi trời ban xuống thế gian, màu nào sắc nấy minh bạch công khai và phát triển. Phần hồn của loài người cũng vậy, cần có sự tự do phát triển của tâm linh. Hướng thượng là trường tồn, hướng hạ là tự hủy đó thôi.

Sự sống của chúng ta hiện tại đã có, chỉ chờ sự chết thanh nhẹ là trả xong bài học tại trần gian. Hướng về vô sanh bất diệt là nguồn gốc Nhu Lai của mọi chúng sanh. Thực hiện được ánh sáng từ bi trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội hội nhập với ánh sánh của Đại Từ Bi, thì lúc đó sẽ không còn mê chấp và lo âu nỗi. Cuộc đời quá 70 tuổi thì đã nhận thấy được biết bao nhiêu cuộc tranh chấp vô lý của nội tâm - nên chỉ có một con đường hướng thượng truy tìm chon lý, lúc đó mới nhận thức được cuộc sống đậm đà và có ý nghĩa hơn.

Kỳ đại hội này, mọi người đều vui và tự phát nguyện tu hành tinh tấn hon, và sẽ có dịp tái ngộ ở đại hội tâm linh kỳ tối ở Âu Châu - Bruxelles.

Kính chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quí thương,


Luong Si Hằng

THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 2021



Quí đạo hữu kính mến,

Theo dõi sự biến chuyển của đại dịch Covid 19 và nhận thấy tình hình khó có thể ổn định trở lại bình thường trong năm nay, chúng tôi đã thương lượng xin dời Khóa Sống Chung Âu Châu dự định tổ chức vào mùa xuân 2021, thêm một lần nữa, sang năm 2022, với những điều kiện hợp đồng giữ nguyên như trước.

Chúng tôi xin thông báo Khóa Sống Chung Âu Châu sẽ được dời sang mùa xuân năm 2022, từ ngày 15/04 đến 18/04.

Trong cơ trời khảo đảo trên toàn cầu, chúng ta cũng còn được duyên lành Bè Trên ân ban phương tiện giúp bạn đạo khắp các nơi hội tụ hàng tuần để tiếp tục tu học trên mạng, không còn ngăn cách không gian. Trong tinh thần tự tu tự tiến và tâm hiếu đạo, hạnh hiếu tu, Bạn đạo cũng không thấy lé loi khi được họp mặt hàng tuần để đào sâu đạo pháp cùng kho tàng chơn lý Đức Thầy đã để lại.

Kính chúc quí đạo hữu thân tâm an lạc

Thay mặt Ban Tổ Chức KSC Âu Châu
Huỳnh Minh Bảo

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1). Kính xin Quý Ban đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho Bạn đạo **Tạ Minh Hạ**, sinh Ngày 19.05.1959, từ trần lúc 21 giờ ngày 06.01.2021 tại Bệnh Viện Heilbronn Đức Quốc, hưởng thọ 62 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình Bạn đạo Tạ Minh Hạ thành thật cảm ơn Quý Bạn đạo!

2). Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho mẹ của bạn đạo Vũ-thị-Nguyệt ở Canada là bà **Phạm-thị-Năm**, sinh năm 1925 mất ngày 08-01-2021 lúc 5:30 sáng tại Sài Gòn. Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình chị Nguyệt Vũ thành thật cảm ơn quý bạn đạo

3). Xin kính nhờ các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của chồng bạn đạo Nguyễn Thị Quý ở Vancouver (Canada) tên **Nguyễn Xuân Phô**, từ trần lúc 23:40' ngày 02/1/2021 tại Vancouver, hưởng thọ 87t, được siêu thăng tịnh độ.

Xin thành thật cảm ơn

4). Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của thân phụ bạn đạo Huỳnh Thị Lê Hoa, tên **HUỲNH PHƯỚC THỌ**, sinh năm 1928 tại Kiên Giang, từ trần lúc 7g28' ngày 02/10/2020 (nhằm ngày 16 tháng 8 năm Canh Tý) tại Saigon, an táng tại quê nhà Kiên Giang, hưởng thọ 93 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.