



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1325 27 tháng 11 năm 2020

Xảo trá

*Xảo trá hại mình thân kham khổ
Khó tu khó tiến khó nam mô
Qui y tâm đường cũ tâm đau khổ
Khó thoát vì động tạo nắm mô*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1994

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm người tâm không minh trí không sáng thì phải làm sao?*
- 2) Soi Hôn và Pháp Luân Thường Chuyển có ích gì không?*
- 3) Việc làm trong tâm thức của Bé có gì thay đổi không?*
- 4) Sự tham dự của con người do đâu mà có?*
- 5) Hôm nay Bé phải đi thăm bạn đạo theo giờ giấc qui định của bạn đạo tại Thiền đường ở Culver City, Bé có bằng lòng không?*
- 6) Bé thay đổi chỗ ở hằng ngày Bé có ngủ yên không?*
- 7) Duyên nào là duyên Trời Phật?*

1) 06-09-94

Hỏi: Làm người tâm không minh trí không sáng thì phải làm sao?

Đáp: Thừa làm người tâm không minh trí không sáng thì gặp phải nhiều nạn tai vầy xéo tâm can chính mình làm cho mình khổ mà không hay, thường hay trách móc người khác, đối với Vô Vi là hạ tầng công tác, tức là tâm thức hướng về cõi âm, tham và dễ giận hờn, hồn không bao giờ thanh nhẹ, lúc ra đi chỉ riu riu nhận tội mà thôi.

Kệ:

*Hồn không làm chủ chết bâng hoàng
Gạt bỏ tâm linh hồn thọ nạn
Vầy xéo không minh đường đạo pháp
Bất minh nguyên lý khó khai màn*

2) 07-09-94

Hỏi: Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển có ích gì không?

Đáp: Thừa Soi Hồn rất có ích cho khối óc và thần kinh, quên đi chuyện thù hận và tranh chấp, trở về với thực chất thanh tịnh của chính mình. Pháp Luân Thường chuyển là tự khai thông luồng điện trong ngũ tạng và khối óc.

Kệ:

*Trí tuệ phân minh trí chuyển khuy nh
Thành tâm thực hiện tự tâm mình
Thâm sâu đường đạo tùy duyên thức
Khổ cảnh trần gian tự xét mình*

3) 08-09-94

Hỏi: Việc làm trong tâm thức của Bé có gì thay đổi không?

Đáp: Thừa việc làm trong tâm thức của Bé, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ như xưa, cần học cần tu cần tiến không chán nản. Bé càng ngày càng hướng về thanh tịnh mà sống.

Kệ:

*Thế gian sống động trong tâm không
Thanh tịnh buồn vui chẳng có trông
Không có có không tùy chuyển thức
Cha yêu vẫn sống vẫn khai vòng*

4) 09-09-94

Hỏi: Sự tham dục của con người do đâu mà có?

Đáp: Thừa sự tham dục của con người do sự dễ dãi lúc ban đầu, biến thành tập quán tưởng lầm là đạt được sự an vui, đầu dè là con dao hai đầu: thương, hại, tự hủy tâm thân mà không hay, vía hồn không nhập định được! Càng ngày càng tính tới, mất sự chất phát và thanh tịnh, càng ngày càng bị lôi cuốn, hồn vía bơ vơ, âm u mờ mịt, mang xác làm người trong qui luật sanh khắc của ngũ hành, không minh mẫn sắp xếp trật tự cho chính mình, lâm phải tình trạng không ăn không ngủ được, ham sống sợ chết nhưng không biết

tại sao

Kệ:

*Ai ai cũng muốn tiến thanh mau
Nhân quả theo sau rất nhiệm màu
Vay trả không ngừng tâm thức giác
Tu hành chất phát chẳng cần mau*

5) 10-09-94

Hỏi: Hôm nay Bé phải đi thăm bạn đạo theo giờ giấc qui định của bạn đạo tại Thiền đường ở Culver City, Bé có bằng lòng không?

Đáp: Bé rất vui được dịp tái ngộ những bạn đạo đồng hành Pháp Lý Vô Vi với Bé, Bé sẽ được nhìn nụ cười an vui của chính họ.

Kệ:

*Lâu ngày tái ngộ trí an vui
Cộng hưởng chung vui rõ đạo mùi
Thương tưởng trong lòng không dấy động
Chung vui sum họp tự rên trui*

6) 11-09-94

Hỏi: Bé thay đổi chỗ ở hằng ngày Bé có ngủ yên không?

Đáp: Thừa dù đổi bất cứ nơi nào, sự liên hệ với Trời Phật cũng không cắt đứt được, tâm tư hướng thượng lúc nào cũng vậy thôi.

Kệ:

*Đi đâu chẳng chấp sang tồi động
Ý thức Trời cao chuyển một vòng
Sống động tình Trời đang giao cảm
Cùng chung muôn loại tiến khai vòng*

7) 12-09-94

Hỏi: Duyên nào là duyên Trời Phật?

Đáp: Thừa duyên Trời Phật là muốn tương ngộ với nhau trong tâm thức. Duyên đời là muốn bàn bạc với nhau, tạo động chẳng có ích chi, sự khó khăn tự mình cảm thức và tự giải thì mới thật sự có kết quả.

Kệ:

*Thực hành tự giải khó khăn đạt
Thế sự đa đoan chẳng có màng
Chuyển thức trong lòng không dấy động
Bình tâm học hỏi chẳng còn than*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Nụ cười

*Nụ cười ướm nở từ cơ tạng
Trí óc quân bình khai màn chung vui
Nụ cười sẵn có đạo mùi
Thơm tho diệu ngọt an vui tâm hồn
Cười không có ý ác ôn
Xinh tươi cởi mở vía hồn dễ tu
Cười vui chẳng phải người ngu
An bình tốt đẹp hiện vui rõ ràng
Cười là nguyên ý bạc bàn
Trong không mà có khai màn nở hoa
Cười vui thật sự chung hòa
Nụ cười phấn khởi tình ta tình người
Nụ cười thật sự rười rượi
Người người hoan lạc người người an vui
Nụ cười tặng giá tặng mùi
Xinh tươi tốt đẹp an vui chơn hồn*

Montréal, 17/06/97

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Yêu đời yêu đạo thực hành

Manila ngày 19/6/1979 (*tiếp theo*)

Hôm nay tôi lại được rảnh rang, tiếp tục nói chuyện cùng các bạn, chúng ta luận xét lại cuộc đời của con người, mỗi mỗi chúng ta sanh ra làm người, ai tới tuổi trưởng thành cũng biết yêu đời. Đời chúng ta gồm cha mẹ, huynh đệ, xã hội, bạn bè. Chúng ta yêu thương, nhiều cảnh tượng của tình yêu khác nhau. Lớn lên tới tuổi dậy thì, chàng nàng yêu nhau, không yêu được thì đòi tự tử chết, không lấy được cũng là khùng điên. Tại sao?

Tại sao chúng ta có cái đầu óc thông minh, biết thương yêu biết quý trọng, biết cho đó là cao cả trong cuộc đời tôi, đó là quý nhứt trong tâm khảm của tôi, nhưng mà một thời gian nào đó rồi tôi lại chán ghét, tại sao tôi không chán ghét lúc đầu, mà để cho nửa chừng xuân lại chán ghét? Các bạn thấy chưa, bài học ở thế gian do Thượng Đế đã sắp đặt như tôi đã từng nói, có từ giai đoạn một, có lớp có lang, có thời gian cho các bạn học, học chưa minh càng học thêm. Cho các bạn học yêu thương, ở thế gian này học yêu thương, tất cả chúng ta đến đây, từ nhỏ cho đến lớn, bây giờ đến già rụng răng cũng đang học bài yêu thương, rồi lắm lúc suy nghĩ, yêu cũng chẳng biết

yêu, rồi đâm ra chán nản! Chúng ta đã quý nó lúc ban đầu, chúng ta dang cả con tim lúc ban đầu, nhưng mà vì một sự tự ái nào đó rồi tan rã, xa lìa nhau, chuốt hận, đau khổ, tại sao? Tại chúng ta chưa có hiểu lấy chúng ta mà chúng ta chỉ xét đối phương và trách móc đối phương cho nên nó phải bị đổ vỡ. Nếu chúng ta ngược lại xét ta, lấy đối phương làm tấm gương để rọi tâm hồn của chúng ta thì chúng ta thấy bài học rất quý báu, nhờ đó, nhờ những sự gây gổ, nhờ sự đổ vỡ nó mới đo lường được tâm can của tôi, đã thực hiện đúng theo lời hứa lúc ban đầu hay là không? Lúc ban đầu anh yêu em vô cùng tận, anh yêu em mãi mãi, suốt cả một cuộc đời, phụng thờ em. Lúc ban đầu, em yêu anh chỉ có anh chứ chẳng có người khác, trong tâm hồn của em luôn luôn hình ảnh của anh trong tâm hồn em. Nhưng mà xóa bỏ trong tức khắc, thấy không? Thấy chúng ta mở miệng ra nói hay lắm, văn chương hay lắm, đặt viết viết trên giấy không trách nhiệm rất hay nhưng mà rốt cuộc không có thực hiện nổi.

Tại vì không biết cái của quý của Trời Đất ban cho chúng ta. Chúng ta là một học viên của càn khôn vũ trụ, xuống đây học để tiến hóa, nhờ ngoại cảnh để sửa nội tâm mà không biết, quên đi, quên đi sự giáo dục thương yêu của tạo hóa đã dạy dỗ chúng ta từ giờ phút, trong sự sung sướng, trong sự đau khổ, trong sự tha thiết! Chúng ta không ý thức nổi thì chúng ta phải mãi mãi trầm luân trong khổ và tự than khổ, gây nặng cho tâm hồn, chẳng tiến hóa, quên cả bản thể quý báu của chúng ta. Bản thể con người ai tạo được ở thế gian? Những nhà bác học nghiên cứu ra hình nộm biết đi, biết này biết kia biết nọ, đâu có làm sao tạo được cái bản thể như chúng ta, êm dịu, chuyên hóa từ lỗ chân lông một, từ tế bào một, huyết mạch đâu đó có trật tự, tiến hóa theo tuần tự, hòa hợp với các nơi các giới, tiến rộng tới càn khôn.

Chúng ta quên đi, quên căn bản tốt đẹp, quên sự yêu thương vô cùng tận của Thượng đế và yêu thương sẵn có trong tâm hồn của chúng ta. Nếu các bạn không có sự yêu thương vô cùng tận trong tâm hồn các bạn, làm sao lúc các bạn bỏ vợ đi, bỏ con đi, xa gia đình đi, các bạn cảm thấy nhớ nhưng yêu thương mến cảm. Như tình cảnh của con người Việt, dân Việt bây giờ, người Việt Nam hiện tại, đang học cái gì đây các bạn? Đang học yêu thương đó các bạn. Thượng đế cho người Việt Nam học yêu thương, rồi mới trở về và xây dựng xứ sở.

Nước Việt Nam bị chia tam chia tứ, tư tưởng mỗi người khác nhau. Nó chia xẻ đứt từng mảnh một, bây giờ xa cách rồi, các bạn mới thấy cộng đồng người Việt là cao quý, cần biết và thực hiện sự yêu thương, không buộc các bạn nhưng mà các bạn phải đóng góp yêu thương, yêu thương người Việt Nam đồng loại. Càng yêu thương người Việt Nam chừng nào các bạn lại càng nhớ nhưng tới đất nước. Những hình ảnh không thể xóa bỏ trong trí óc các bạn! Thương Đế đã cho các bạn học, học bài yêu thương, bạn biết yêu thương. Bây giờ ra đây với chồng vợ con cái nhưng mà các bạn thiếu đất nước quê hương, các bạn cũng phải nhớ thương. Tuy rằng sum họp đầy đủ nhưng mà đất khách quê người bạn ơi, chúng ta rất nhớ, nhớ đất mẹ, nhớ tình mẹ, nhớ nơi chôn nhau cắt rốn. Mà mỗi mỗi chúng ta ra đến đây là để học, 24/24. Các bạn khó lia nổi sự nhớ nhưng đó, phải có! Cứng rắn cách mấy cũng phải có! Từ yêu thương này, các bạn sẽ đạt tới cái gì ở sau này? Khi mà các bạn thông cảm được yêu thương và các bạn thông cảm được Thượng Đế đã đưa các bạn, rải rác khắp nơi trên thế giới, để học yêu thương.

Các bạn không xa người thân yêu, các bạn không nhớ người thân yêu! Xa rồi các bạn mới thấy rằng, lỗi lầm do bạn, cần phải xóa bỏ mọi sự hận thù trong nội tâm, để thực hiện yêu thương, tay nắm tay, gần lại nhau, để hiểu nguồn cội, để hiểu tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta. Lần lần rồi các bạn tiến tới đại la. Các bạn ngoảnh xem hùng vĩ của trời đất, các bạn đi nơi nào cũng đối đầu với thiên cơ, cũng trên là trời dưới là đất, sanh khắc hàng ngày, kẻ hợp với bạn và kẻ nghịch với bạn đều có tất cả trong quả địa cầu này. Bất cứ nơi nào cũng vậy đó thôi. Nhưng chúng ta ra đây để

tim tự do, thì chúng ta lại càng nhớ và càng phải thực hiện, thực hiện yêu thương, trong đó nó yêu đời nó nhớ đời, nó nhớ cuộc đời đau khổ, từ ly từ tị, không quên được! Từ lời nói của mẹ hiền nó, từ âm thanh của mẹ hiền nó, mẹ hiền nó đã vì nó trong lúc nằm nôi cho đến đi đứng ngồi nằm, trưởng thành làm một con người. Hành động của mẹ thương con, không bao giờ mịch lòng con, để con được tự do, không bao giờ kêu con báo hiếu nhưng mà con tự phát tâm báo hiếu. Giờ phút này các bạn xa mẹ, xa cha, các bạn thấy càng yêu, các bạn thấy phải yêu đời nhiều. Cha mẹ vẫn còn sống đó thuộc về đời, nhưng mà yêu rồi chúng ta phải xét lại bản thể thương yêu của chúng ta bây giờ, biết cha mẹ, biết đấng tạo hóa, ai tạo cơ hình này? Trong cơ hình này nó bao gồm có những cái gì vĩ đại làm cho chúng ta thức giác, phải bảo vệ bản thể này, để một ngày kia tái ngộ và thực hiện tình thương và đạo đức.*(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Xuất hồn, xuất vía và nằm mơ

Hỏi: Làm sao hành giả có thể phân biệt được giữa xuất Hồn, xuất Vía và "nằm mơ"?

Đáp: Xuất hồn là khối thần kinh ổn định, cũng do dày công niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển đều, nhắm mắt thấy sáng, hồn mới xuất, còn nằm chiêm bao thấy đi đây đi đó, thấy chuyện này chuyện nọ, đó là vía đang hành tùy duyên theo sự phát triển của cơ tạng trong tiểu thiên địa mà thôi. Nhiều người đọc lịch sử của Phật, nằm mơ thấy Phật cũng là vía mà thôi. Ngồi thiền nhập định, xuất ra khỏi bộ đầu, đi tới nơi thanh tịnh đánh lễ Phật, nhiều khi biến thể từ Phật thành quỷ, cũng do tâm của phần hồn, còn động chưa toàn giác. Khi xuất được phải thử nhiều lần như vậy, nếu hình ảnh không thay đổi thì là đúng. Nếu thay đổi thì tâm ta chưa ổn định, cần chăm chỉ tu hơn để tự đạt tới toàn giác, có thể tương ngộ Như Lai Phật Tổ. Lúc đó sẽ chỉ nhận được lời quả trách của Ngài mà thôi, trở về phải nghiêm chỉnh tu học hơn và tự lập lại trật tự của cuộc sống mới. Thật thà và dứt khoát đối với đời thì đạo mới tiến thân

(Vấn đạo tại Thiền đường Culver City, 25/7/95)

Thông báo video Tuần Lễ 48, 29-11-2020

Nhân dịp Lễ Tạ Ôn ở Mỹ. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video:

Con gái lớn lên lấy chồng còn khó hơn là Thiền - Đài TV VN phỏng vấn Đức Thầy tại San Jose 1990.

<https://youtu.be/RghC957yMUc>

Video này có 46 câu hỏi do đài truyền hình VN Tự Do tại San Jose phỏng vấn năm 1990. Hiếm quý mới được nghe Đức Thầy giảng cho cộng đồng.

Ban video kính mời

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 26 tháng 11 năm 2020

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Tri Tâm

Đề tài tu học tuần này là:

THÂM TÌNH

Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh

Đời Đạo xoay CHIẾU rõ hành trình

Qui một tình người chung một mối

Quý yêu thanh tịnh tự mình mình

Lương Sĩ Hằng

Xin thưa cùng với các bạn như thế này

Trong lúc sinh hoạt mục BẾ TẮM trên mạng skymeeting của anh MINH ĐOÀN vào mỗi

Chúa Nhật hàng tuần lúc 10:00 sáng

Chúng tôi có gợi ý và đề cập cùng các anh chị em nên tập NGŨ NGỒI để thâm nhập rõ hơn về phần tâm linh của chính mình

Tập ngũ ngòì một đêm thân xác BẨM DẬP

Có bầm dập mới có Vinh Quang bạn à !...

Tận cùng của ngày là đêm

Tận cùng của đêm là ngày

Từ đó mới tìm hiểu ra được LÝ ĐẠO của Trời Đất, phải làm cho tới nơi tới chốn mới mẫn được

Giềng mối của cái PHÁP mà chúng ta đang thực hành

Tận nhơn lực tri Thiên Mệnh

THẾ GIAN VÔ NAN SỰ

BÁ NHÂN THÀNH KIM THỊ THÁI HOÀ

Gần nhau cùng nhau nghiên cứu và xây dựng

cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành trình của THƯỢNG ĐẾ.

Chia sẻ đến đây xin tạm dừng

Kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí (CA)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho con của bạn Đạo Mai Kim Khuê tên là **NGUYỄN BÁ TƯỜNG** sanh ngày 30-6-1961 tuổi Tân Sửu, bị đau tim đang nằm ở nhà thương Utah được mau chóng bình phục.

Gia đình bạn đạo Mai Kim Khuê thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

2) Xin bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông **Lê Văn Hiệp** là chồng của Bạn đạo Nguyễn Thị Ca và là bố chồng của Bạn đạo Nguyễn Thị Thiết từ trần hồi 12h25' ngày 26/11/2020 tức ngày 12/10/2020 Âm lịch tại Khu Ất Phường Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh, hưởng thọ 65 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình xin chân thành cảm ơn

3) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Trần Quý Cao** sanh ngày 1 tây tháng 4 năm 1933 đã mất ngày hôm qua ngày 24 tháng 11 năm 2020, mừng 10 tháng 10 âm lịch lúc 1 giờ 45 phút trưa tại Sài Gòn Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Gia đình bạn đạo Trần Quý Cao thành thật cảm ơn quý bạn đạo.