



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1244 12 tháng 5 năm 2019

QUÍ THAY

*Tâm tưởng sự thành chung cộng hưởng
Thành tâm tu luyện tự phân lương
Qui nguyên thanh tịnh sáng soi đường
Chung hưởng hoà bình tâm sáng suốt*

*Kính bái
Lương Sĩ Hằng*

Mục Bé Tám 1993

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Hôm nay Bé lại đi thăm nơi nào?
- 2) Hôm nay Bé phải trở về Hong Kong theo lời hứa với bệnh nhân, Bé có vui không?
- 3) Bé đã bình an đến Hong Kong, trên đường bay từ Úc sang Hong Kong 8 tiếng đồng hồ trên không trung, Bé có cảm tưởng gì lạ không?
- 4) Những người ở trên đời này đều cầu may có kết quả gì không?
- 5) Người già hay lo chuyện không cần thiết tại sao?
- 6) Người thất nghiệp có thể tu thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí hay không?
- 7) Người tu thiền cần phải thiền mấy giờ trong một ngày?

1)23-02-93

Hỏi: Hôm nay Bé lại đi thăm nơi nào?

Đáp: Thưa hôm nay Bé lại đi thăm bạn đạo ở sát bờ biển, để đổi không khí, chiều nay Bé sẽ về chỗ cũ, tâm tư mỗi ngày mỗi vui khoẻ, gặp lại những người quý yêu của Bé, tình Trời sâu rộng, đâu đâu cũng có cơ hội độ tha trong chu trình tiến hóa. Bé có cơ hội giải mở tâm tư của mọi người thì Bé vui, Bé không ngần ngại đi đây đi đó.

Kệ:

*Nơi nào có đạo cũng lo tu
Thế sự đa đoan tạo ý mù
Đâu đâu cũng có người tự tiến
Giao duyên khắp xứ tránh tâm mù*

2) 24-02-93

Hỏi: Hôm nay Bé phải trở về Hong Kong theo lời hứa với bệnh nhân, Bé có vui không?

Đáp: Bé thực hiện đúng theo lời hứa thì Bé vui, đồng thời Bé cũng vui có dịp phục vụ trao đổi, kể có công người có của, tương trợ lẫn nhau, Bé cũng có dịp đi đây đi đó để đánh thức mọi người gần Bé được tu học.

Kệ:

*Dịp may hiếm có trên đời này
Chuyển biến bình tâm nhận dịp may
Thực chất tràn đầy tâm quý đạo
Thực hành chơn pháp tự mình xoay*

3) 25-02-93

Hỏi: Bé đã bình an đến Hong Kong, trên đường bay từ Úc sang Hong Kong 8 tiếng đồng hồ trên không trung, Bé có cảm tưởng gì lạ không?

Đáp: Thưa Bé thấy rõ trí khôn của loài người là vô cùng, bằng lòng hợp tác với nhau thì việc gì cũng làm được, trừ có cái sống và chết đều do Trời quyết định trong giờ phút cuối cùng, đại đa số không giữ nghiêm luật của Trời Đất, thì không thể khám phá được nguyên lý sanh tử, còn người tu thiền thanh tịnh thì mới vượt khỏi sanh tử, đối với phần hồn, thấu hiểu được nguyên lý sanh tử là định luật tiến hóa của vạn linh, thì không còn khổ, trước giờ phút lâm chung, sanh tử như nhau.

Kệ:

*Không cần nhìn trước xem sau tiến
Tâm thức an vui chẳng cảm phiền
Khó khổ chẳng còn gieo ý nguyện
Thanh thanh diệu diệu sống hồn yên*

4)26-02-93

Hỏi: Những người ở trên đời này đều cầu may có kết quả gì không?

Đáp: Người đời hiểu được một và không hiểu toàn diện cho nên bắt buộc phải ham sống sợ chết và cầu may, nếu đạt tới thanh tịnh thì mọi việc đang tiến hóa rõ rệt tùy theo luật nhơn quả. Cơ cầu của

con người có hồn có vía, có bản thể tức là cơ cấu tinh vi và trật tự liên hệ với càn khôn và vũ trụ, mỗi mỗi do phần hồn chịu trách nhiệm. Người tu thanh tịnh, thực hành chơn pháp, càng minh định luật hóa hóa sanh sanh, chẳng có gì lo buồn cả, biết mình đang lộ trong biển yêu của Trời Phật, hướng thượng tự giải được sự tham sân si và buồn tủi, tâm thức phát quang vui hành trong tâm đạo.

Kệ:

*Huyền bí khai minh chuyển sắc màu
Cơ hình ngũ tạng hiếu phân màu
Huyền cơ Trời sắp trong qui củ
Tuần tự khai minh tự giải sầu*

5) 27-02-93

Hỏi: Người già hay lo chuyện không cần thiết tại sao?

Đáp: Thưa người già hay lo chuyện không cần thiết tại vì người đã có một cơ thể, ngũ tạng chứa đựng độc tố nhiều năm không được thanh lọc, bị độc tố tấn công trong máu, thần kinh không được thông suốt, trí nhớ mất dần, hay quên, sanh ra nhiều chứng bệnh mà không hay. Người đời gọi là đổi tánh. Ngược lại người tu thiên, hành đúng pháp, chịu thanh lọc cơ tạng, thì sẽ được minh mẫn.

Kệ:

*Thương yêu cơ thể lọc chuyên cần
Trí tuệ phân minh tự xét phân
Sống chết trong vòng duyên tận độ
Hướng tâm thanh tịnh chuyển cao tầng*

6) 28-02-93

Hỏi: Người thất nghiệp có thể tu thiên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí hay không?

Đáp: Thưa rất thích hợp cho người thất nghiệp có cơ hội tự giải nghiệp tâm, bằng phương pháp niệm Phật và hành pháp, rất dễ đạt được sự thanh nhẹ của nội tâm.

Kệ:

*Siêng năng tu luyện tự khai tâm
Thức giác bình tâm hiếu lý thâm
Phát triển tâm linh qui một cõi
Thực hành chơn pháp thức giao tâm*

7) 01-03-93

Hỏi: Người tu thiên cần phải thiền mấy giờ trong một ngày?

Đáp: Thưa người tu thiên cần thiền lâu tùy theo luồng điện rút thẳng từ trung tim bộ đầu đi lên, bộ đầu càng nhẹ ngòì càng lâu, nếu ngòì cảm thấy nặng thì phải xả và đi qua đi lại rồi ngòì trở lại, nhiều lần như vậy nếu rãnh. Nếu vì sanh kế thì chỉ ngòì từ 11 giờ đêm trở đi tùy theo bộ đầu nặng hay nhẹ mà thiền, chứ không nên ép, cơ thể mệt nhọc có thể sanh ra bệnh mất ngủ, vì khối thần kinh chưa ổn định, cần Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn thì mới có kết quả tốt.

Kệ:

Thực hành chơn pháp phải siêng năng
 Giải quyết khó khăn tạo trí tăng
 Thanh tịnh bộ đầu không ý động
 Qui nguyên thanh nhẹ chuyển cao tăng

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY**Nhắc Nhở**

Tu hành đã giảng nhiều năm
 Ước mong các bạn thực hành mới nên
 Bên trên có sẵn đạo nền
 Sao không thiền giác tiến lên hợp hòa
 Linh hồn căn bản ở xa
 Tự hòa tự tiến mới là hồn khôn
 Cơ đàn cho thấy sanh tồn
 Điển thanh giáng xuống, chơn hồn đi lên
 Học lên học xuống tạo nền
 Thân tâm an lạc giữ bền bỉ tu
 Không nên mê tín âm u
 Hành cho sáng suốt thân từ quang khai
 Rõ trời rõ đất thiên tài
 Sửa sai tự tiến, tiến hoài không ngưng
 Chớ nên động loạn lòng khùng
 Đời không thông cảm nửa lòng hư không
 Sống trong định luật hóa công
 Bài nào cũng học cũng tông khai minh
 (Hò ơ) Đạo đời sắp sẵn duyên tình
 Công phu tu luyện khai minh chơn hồn
 Điển thanh hóa giải ôn tồn
 Giúp hồn tiến hóa lập còn điển thanh
 Hiếu kỳ học hỏi không thành
 Nay thay mai đổi cứ giành, được chi?
 Đường nào cũng tiến cũng ghi
 Trăm đường chỉ một, tiến thì mới an
 Dụm ba nhóm bảy hợp bàn

Chung quy cũng phải pháp tràng chánh tâm
 Điển thanh mới khỏi sai lầm
 Quy y chơn pháp tự tâm tự đi
 Thầy ta sáng suốt phân ghi
 Bên trên chuyển hoá hợp thì giải minh
 Tại sao lý luận nhơn tình
 Gây thêm đau khổ chận mình tiến lên
 Dù cho ma quỷ tạo nền
 Ta không thay đổi vẫn bền cảm giao
 Thầy ta phân giải bộ đầu
 Khai thông chơn pháp nhiệm màu khai minh
 Cha Trời Mẹ đất duyên tình
 Giúp hồn tiến hóa anh minh rõ ràng
 Tình thương chuyển hóa ngập tràn
 Mẫu là điển giới tạo màn ám no
 (Hò ơ) Hồng ân chuyển hóa điển kho
 Giúp hồn thức giác... (hò ơ),
 Giúp hồn thức giác tự dò tự đi
 Ngày nay xa cách tôi thì
 Ban thương, ban nhớ bạn vì lý chơn
 Thương yêu đạo đức không sờn
 Tu hành tự đạt quy hườn hư-không
 Điển ta chuyển hóa một vòng
 Hòa đồng hợp nhất tự tông mà đi
 Lắm khi cũng khóc cũng vì
 Nhớ thương ông Tám.... (hò ơ),
 Nhớ thương ông Tám thực thi khổ hành./

Lương Sĩ Hằng

Trí Thức và Chơn Tâm

Montréal, ngày 4 tháng 10 năm 1981 (tiếp theo)

Cho nên hôm nay tôi về đây, cũng trình diện cho các bạn để các bạn xem, sự tiến bộ về tinh thần lẫn thể xác của tôi đã đi đến đâu, thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn, đàm đạo nhiều hơn, để tìm lối thoát cho chung. Tôi rất mong rằng các bạn khắp năm châu được nghe qua âm thanh của tôi, nên từ từ nghiên cứu và để hành triển, tùy theo trình độ của mọi người mà tiến. Tuy cũng một lời nói, nhưng mà mỗi trình độ đều hưởng ứng khác nhau và sẽ học hỏi khác nhau trong cái nội thức, vì chúng ta học trực tiếp chứ không có gián tiếp.

Kỳ này các bạn nghe băng nói như thế này, kỳ sau các bạn cũng nghe cuốn băng đó lại đánh thức tâm hồn một cách khác. Cho nên có bao nhiêu đó rồi các bạn sẽ tiến, tiến trong nội thức. Các bạn hiểu cái thức hồi sinh quan trọng của cả một cuộc đời vô tận của phần hồn. Và chúng ta giữ lấy sự thanh cao nhẹ nhàng, tha thứ thương yêu, xây dựng, thì cái đó không bao giờ có sự tiêu diệt. Cái đó không bao giờ bị gián đoạn. Cho nên các bạn phải cố gắng thực hiện để buông bỏ và tránh những sự làm than đã núp trong bóng tối, do cái tánh. Và chúng ta đã có một thể xác thì chúng ta phải làm chủ nó, làm chủ cái thể xác này và làm chủ cái tánh và di chuyển tất cả ngũ hành sanh khắc. Chúng ta phải minh giải tất cả và chúng ta chủ trị từ hạ trung thượng, để xuất phát tới vô cùng thì vô cùng cũng là ta, để đi tới sự sáng suốt cứu độ, vạn năng của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là một phần eo hẹp như người thế gian đã tưởng và dùng cái nguyên ý độc tài để đè bẹp mọi tâm linh.

Chính tôi, bản thân tôi đã xuất phát ra và đã tìm ra những cái cảnh tốt đẹp và khai triển tâm linh cho chính tôi cho nên tôi mới đem ra công hiến cho các bạn, trong cái thực hành mà có, chứ không phải vá vúi lời nói của một người nào, một người thánh hiền nào. Vì chúng ta đã học quá nhiều nhưng mà không có làm được cái gì. Bây giờ chỉ có thực hành thì mới thấy, các bạn cứ bo bo ôm sách này, kinh kia, sách nọ, rồi các bạn cũng không thấy rõ. Đó là sự thành công của tác giả, còn sự thành công của chính mình, làm sao đây? Chỉ có hành, nếu mà các bạn không hành làm sao các bạn có. Cho nên cứ đau khổ mãi và thắc mắc mãi. Nhưng mà hành triển không có bao nhiêu. Cho nên nhiều người đã dụng đúng pháp và thực hành theo cái pháp này thì tự nhiên, cảm thấy họ phản lão hoàn đồng và đó là họ thấy căn bản trị bệnh rõ ràng. Chứ không phải rằng tu để nhờ đỡ, tu để nhờ Bê Trên hộ độ. Không! Chúng ta hành triển, chúng ta là con ngoan của Thượng Đế, chúng ta phải tiến tới lần này, chúng ta phải học đặng, chúng ta phải gánh vác nhiều hơn. Chịu trách nhiệm, sửa mình để tiến hóa, không có sự trì trệ.

Cho nên năm nay, tôi được đi Hoa Kỳ một lần nữa, đúng theo lời hứa của năm ngoái, thì tôi thấy rằng, Ôn Trên đã ban rải nhiều thanh điển cho những phần dự thính qua tôi, để cởi mở những tâm thức bị lộ bịch hiện tại. Thì tất cả tôi thấy mọi người cũng đều hoan hỉ và kế tiếp, kế tiếp, những người chưa biết, chưa có duyên tương ngộ với tôi, rồi cũng sẽ ngộ. Vì sao? Vì sự sắp đặt, phát triển về tâm linh, không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Cho nên do sự cố gắng của các bạn, rồi đây nơi nơi sẽ được hưởng cái phần thanh điển đó. Từ thể xác con người, có thể lập lại trật tự được, mới hưởng được cái thanh quang điển lành của Bê Trên chiếu hóa cho nội thức của chúng ta.

Thì lúc đó, mặc sức mà ban rải, các bạn không còn sống trong eo hẹp, không còn sống trong ích kỷ, nhưng mà các bạn càng thiên, càng tu, để hỗ trợ tùy theo trình độ phát triển của chính bạn, cao quý biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta không nên hoang phí thời gian sẵn có của chính mình. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ chúng ta có thể làm bảy hai mươi ba tiếng, mà không có tiếng nào để giúp đỡ và hỗ trợ cho thể xác, cho tâm linh của chúng ta thì rất uổng.

Cho nên hiện nay các bạn đã có cơ hội tốt, được sự ảnh hưởng thực hành của chính tôi, thì các bạn nên giữ lấy mà thực hiện. Nên thực hiện để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Chúng ta không phải thực hiện để lợi dụng cơ hội vinh thân phì gia. Nhưng mà chúng ta thực hiện trong thương yêu và tự xây dựng để hỗ trợ cho nhau đi tới vô cực. Thì của cải đó mọi người đều có quyền hưởng, của cải nó ở đâu? Khi các bạn thực hiện được bộ đầu có hào quang tốt đẹp, đó là của cải của nhân sinh. Sự sáng suốt đó sẽ ảnh hưởng và ban bố cho mọi nơi mọi giới ở tương lai. Cho nên phải dày công để học, dày công để thực hiện. Ngoài giờ động loạn của thế gian thì các bạn lại có giờ thanh tịnh. Các bạn đầy đủ điều kiện sung sướng hơn những người chưa biết đạo.

Mà chúng ta biết đạo rồi, chúng ta còn hoang phí đạo nữa thì đó là cái chuyện đáng tội và gây nên sự tằm tòi cho chính mình. Cho nên tôi khuyên các bạn, không có gì thắng hơn sự cố gắng hiện tại. Cho nên ở đời này, chúng ta « bất khả bất tín, bất khả tận tín ». Không nên không tin một cái gì, bởi vì xung quanh chúng ta đều giáo dục chúng ta tiến hóa. Và bất khả tận tín, là không có tin hết một cái gì rồi xuôi tay xuôi chân để nhờ họ giúp đỡ. Đàng này chúng ta không có cái đó. Trình độ một người tu, ở trong thức, không xử dụng cái đó. Nhưng mà nó tự tu tự tiến thì mới đúng. Cho nên đừng nói, tôi là đã học hết sách, tôi là đã học hết lớp, tôi là một nhà trí thức nhưng mà cái trí thức đó các bạn ở đâu có? Bạn đã nói rõ ràng : tôi học hết sách tôi mới thi đậu. Tôi vá víu của người khác, tôi đi học, tôi biết sự thành công của người khác, nó vẽ bánh như thế này, tôi chạy theo như thế này. Nó vẽ bánh như thế kia, tôi theo bánh như thế kia. Nhưng mà cái thức căn bản của tôi, tôi chưa xử dụng.

Cho nên người đã biết được trí thức và ham mê trí thức, muốn đem trí thức về đóng góp cho nhân quần, cho đất nước, nhưng mà không biết cái trí thức đó ở đâu? Trí thức đó của người ta đã thành công chứ chính mình chưa có. Mình còn cái bản tánh xấu, phẩm chất không tốt, còn nghi kỵ, còn chậm tiến, quên mình không hay. Cho nên các bạn tu cái này là khai mở cái phần trí thức chánh của bạn. Ý thức rõ nguyên căn nguồn cội, để về chữa trị và giúp đỡ nội thức bên trong, để xây dựng đi tới vô cùng tha thứ, thương yêu và giúp đỡ. Thì khi mà các bạn trở về với điểm nội thức rồi, các bạn thấy cái phần trí thức của Thượng Đế vô cùng, hiển nhiên phải có, trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà có, dồi dào vô cùng, không bao giờ bị diệt. Một thứ gì các bạn suy nghĩ, các bạn nghiền ngẫm, đều là có Thượng Đế trong bạn. Một cọng cỏ cũng vậy, bạn có thể hòa tan với cọng cỏ để xét trình độ trí thức của bạn không? Có thể! Nhờ nó để trả lời những câu và sự sai lầm của bạn.

Thấy sự phấn đấu của nó mà nó có ngày nay để sống. Cọng cỏ nó vẫn phấn đấu hàng giờ hàng phút, nó vẫn học những kinh vô tự để biết phát triển và khoe màu với chúng ta. Thì chúng ta có cái đó không? Chúng ta có thực chất không? Cho nên các bạn có một phương pháp thiên, lập lại trật tự, đó là xây dựng trí thức căn bản của bạn. Mà cái trí thức đó là đi tới vô cùng đời đời bất diệt, chứ không phải trí thức rồi nói đôi môi, rồi ngày mai gặt hái lấy sự đau khổ, lại chịu không nổi, rồi bỏ cuộc. (còn tiếp)

Quỹ đóng góp cho Bà Tám

Danh Sách BD đóng góp sinh nhật Bà 8 năm 2019:

USD	CAD
A.Công+CHHồng	100
Thu Hương	50
a.LVQ & Mỹ Linh	200
Hoàng Linh	100

c. Chim	50
Huệ & Hồng Anh	100
Long Trần	100
Bé Em	100
Lim Hồng	60
Hoàng Anh	100
Mkim & a.Hoàng (chèque)	120
Kim Cúc (eTransfer)	100
Kim Nguyệt (chèque)	1'270
Cường Nguyễn	200)
a.Hung	60)= USD 460 x 1.3037* =~ 600
HASáng & Trang	200)

TOTAL = 3'050

BẠN ĐẠO VIẾT

ỨNG DỤNG THIỀN VÀO KHOA HỌC

Có lẽ đây là một chủ đề khá mới mẻ với đa số người tu và các nhà khoa học hiện đại.

Có thể ứng dụng thiền vào khoa học kỹ thuật hay không ?

Đọc tiểu sử, cuộc đời các nhà đại bác học thế giới, chúng ta thấy họ đều có kỹ năng tập trung tư tưởng rất cao, khi đã tập trung vào các đề tài khoa học; họ gần như quên hết thời gian và không gian, ví dụ: Edison mãi mê trong phòng thí nghiệm mà quên mất ngày cưới của mình. Pierre Curie vừa đi vừa suy tư về khoa học, khi qua đường ông bị xe ngựa cán chết! Vợ ông, bà Marie Curie khi còn nhỏ đã có khả năng tập trung tư tưởng cao độ; khi bà chăm chú đọc sách, các anh chị la hét chung quanh vẫn không ảnh hưởng đến bà.

Tập trung tư tưởng vào một đề tài nhất định, quên hết thời gian và không gian, nó gần giống như thiền, nhưng thuộc về vật chất.

Chúng ta hãy ngược dòng thời gian đến với xứ sở Mặt Trời mọc, để xem nước Nhật nhờ phép màu nào mà sau khi bị hai trái bom nguyên tử, phải đầu hàng Mỹ, thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã khôi phục kinh tế, phát triển đất nước, trở thành quốc gia đứng đầu về khoa học kỹ thuật tại Châu Á!

Đọc sách báo, chúng ta biết những nguyên nhân đã giúp Nhật Bản phát triển nhanh sau đây:

1/ Hết sức coi trọng khoa học kỹ thuật. Ở Nhật có hàng trăm viện khoa học kỹ thuật, tập trung nguyên cứu công nghiệp nhân bản.

2/ Đào tạo con người yêu nước có năng lực và ý chí vươn lên để thích nghi với sự biến đổi của thế giới.(Tinh thần Võ Sĩ Đạo.)

3/Gửi sinh viên du học các nước Âu Mỹ.

4/ Mua phát minh nước ngoài.

5/ Cho phép phụ nữ Nhật kết hôn hoặc có con với người Âu, Mỹ để tạo ra giống người Nhật mới cao lớn và thông minh.

6/ Được sự giúp đỡ tận tình của Hoa Kỳ thông qua vị tư lệnh lực lượng đồng minh trong những năm đầu sau chiến tranh.

7/ Chính quyền gương mẫu hết lòng vì dân vì nước, được sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân.

Ngoài bảy nguyên nhân trên đây, còn một yếu tố rất quan trọng mang tính đột phá, nhưng ít được nhiều người biết tới, đó là người Nhật đã ứng dụng thiền vào khoa học kỹ thuật!

Trong thời gian chiếm đóng các nước Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc, người Nhật đã thu gom kinh sách giảng dạy về thiền của các quốc gia trên đây. Sau chiến tranh, họ giao kinh sách cho các thiền sư Nhật nguyên cứu kết hợp với các nhà khoa học để đưa ra một phương pháp thiền (Zen) phát triển trí tuệ đặt trung của người Nhật.

Các nhà khoa học ở trường đại học Tokyo đã phối hợp với các thiền sư Nhật, cùng ứng dụng các máy móc khoa học để nguyên cứu tỷ mỉ bộ óc con người. Họ cho biết, khối óc con người trung bình nặng 1.500g nhưng chứa đến 100 tỷ tế bào thần kinh, bộ óc có hai phần chính: Vỏ não và Trung não. Vỏ não, tức chất xám, lưu trữ kiến thức, học thức, trí thông minh (Hạ trí) Trung não, lưu trữ và tạo ra khả năng trực giác, trí tuệ cao (Thượng trí) Vỏ não phát ra sóng Beta 14-30 hz và Gama 30 hz, trung não phát sóng Apha 9-13 hz, TheTa 4-8 hz, DelTa 4 hz. Do vỏ não có khối lượng lớn lại bao bọc trung não, khi con người tỉnh thức sóng Beta và Gama xuất hiện thì vùng trung não không hoạt động. Sóng Apha chỉ hoạt động khi ngủ và thiền định sâu. (Xin lưu ý các bạn 5 sóng não trên đây máy móc nhìn thấy được, còn thanh điển của người tu thiền, thuộc huyền sắc, huyền quang, tinh anh hơn vật chất, hiện nay khoa học chưa nhìn thấy và chụp được.)

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thiền sư và nhà khoa học, cuối cùng họ đã đưa ra phương pháp thiền để phát minh khoa học, rồi hướng dẫn cho các kỹ sư ngồi thiền, thay vì quán các công án, họ tập trung hướng về các đề tài khoa học. (Thời kỳ đó các cơ sở khoa học của Nhật đều có phòng thiền cho các kỹ sư ngồi thiền trước khi vào phòng thí nghiệm)

Như các bạn đã biết, trong thế giới của chúng ta, nhờ có mạng Internet, các kiến thức khoa học luôn được cập nhật và lưu trữ trên mạng, chỉ cần có phương tiện và mã khóa là chúng ta có thể lấy dữ liệu khoa học dễ dàng. Con người còn làm được như vậy, huống chi đấng Tạo Hóa. Hơn nữa, trong vũ trụ còn có những tinh cầu văn minh hơn chúng ta, chắc chắn phải có những bộ nhớ cao cấp lưu trữ những sự kiện lịch sử về tất cả mọi lãnh vực. (Điền hình đức Thầy Lương Sỹ Hằng bộ đầu luôn giao cảm với vũ trụ, khi có ai hỏi gì Thầy nhìn xuống ngực, qua Minh Cảnh Đài hoặc bộ đầu kết nối với vũ trụ thấy hình ảnh sự kiện của người hỏi hiện ra, liền trả lời chính xác! Ông thường nói đến “ Trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ) Bộ óc con người có thể giao cảm với bộ nhớ của vũ trụ khi được khai sáng và tập trung tư tưởng cao độ. Đây chính là khả năng của các nhà bác học, khi họ hướng tâm về những đề tài nhất định, rung động của sóng não dao động cùng tần số với bộ nhớ lưu trữ khoa học của vũ trụ và dần dần họ sẽ chuyển đổi tín hiệu thu được từ sóng não thành các phát minh khoa học.

Thiền để phát minh khoa học, có quán tưởng, chủ đề, là phát triển phần vỏ não (chất xám) Hạ Trí. khác với thiền theo Pháp Lý Vô Vi là tâm vắng lặng, không không, thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh dần dần trí tuệ phát sinh, sẽ quán thông mọi sự việc một cách nhanh chóng, (Thượng Trí.Tâm Tâm Tương Ứng)

Tôi thường hỏi các du khách đã từng đến viếng Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Đức, Úc : Bao giờ Việt Nam mình văn minh bằng các nước ấy ? Tất cả đều trả lời : 100 năm nữa ! Vì mình học lại của họ, mình tiến một bước, họ cũng tiến một bước, rất khó thu hẹp khoảng cách.

Nếu Việt Nam muốn theo kịp các nước văn minh trên thế giới, không chỉ đơn thuần học theo phương Tây về công nghệ “4.0” và “Trí Tuệ Nhân Tạo” vv...là đủ . Cần có định hướng phát triển trí tuệ theo hướng mới. Khoa học vật chất phải đi đôi với văn minh tinh thần, thì tương lai mới không bị sụp đổ.

Trở lại vấn đề ứng dụng thiền; Chúng ta nên theo gương người Nhật. không xem Thiền là một tôn giáo, mà là một phương pháp phát triển trí tuệ, tạo đòn bẩy cho khoa học. Đưa thiền vào giảng dạy một cách có hệ thống trong các trường đại học và ứng dụng thiền vào khoa học kỹ thuật, mua sắm và hỗ trợ chế tạo các máy móc thiết bị đo nhân điện, sóng não, máy chụp hào quang để kiểm tra kết quả tập thiền. Phổ biến rộng rãi pháp thiền trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích và hỗ trợ người dân tập thiền để có sức khỏe và phát triển trí tuệ. Làm được như vậy, ngoài việc kích hoạt tư duy sáng tạo, tạo ra những con người thông minh, còn góp phần giúp tị nạn và tội phạm xã hội giảm nhanh chóng, vì người tập thiền dễ bỏ các tánh hư tật xấu, ít tham lam, không dám làm ác, trở thành người tốt.

NÊN CHỌN PHÁP THIỀN NÀO CHO PHÙ HỢP ?

Những pháp thiền trong và ngoài nước có nhiều, nhưng bị pha trộn, không đồng nhất, tam sao thất bản, không phù hợp với giai đoạn hiện nay. Đòi mới, phải có pháp mới. Việt Nam có **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp** còn có tên là” **Pháp Như Ý**” đã được **Phật Di Lạc truyền xuống thế gian vào cuối thế kỷ 20**, được những vị Phật sau đây hỗ trợ: PHẬT A Di Đà , Phật Bảo Tạng, Phật Quan Thế Âm, Phật Đà Lam. **Đây là một Tâm Pháp phổ truyền phù hợp với thời đại hiện nay. Pháp Soi hèn** : Kích hoạt hệ thần kinh bộ đầu, mở

con mắt thứ ba (Huệ nhãn) **Pháp Luân Thường Chuyển** : Chuyển hóa tinh thành khí theo đường xương sống lên đầu, khai sáng khối óc- Huệ tâm khai. **Thiền Định** : Tâm thức vắng lặng, sóng não vượt sức hút hồng trần giao thoa với nguồn sáng của vũ trụ. **Niệm Phật bằng ý**: Làm cho não rung động tạo nên chấn động lực giao cảm cùng tần số với rung động của khối sáng suốt của vũ trụ (Phật A Di Đà) Đồng thời âm thanh điển của Lục Tự Di Đà tác động vào 6 trung tâm sinh lực của bản thể khai mở Lục Tâm Thông, tức siêu năng lực, siêu giác quan.

Đức Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn có báo trước: “ **Vào đời mạt pháp, Chánh Pháp chỉ còn lại sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật**” (Do Ba tạng kinh điển của Phật đều bị tam sao thất bản.) Theo đức Thầy Lương Vĩ Kiên : Pháp Vô Vi “ **Nam Mô là Soi Hồn. A Di là Pháp Luân. Đà Phật là Thiền Định. Nam là Lửa, Mô là Không khí, A là Nước, Di là Phát triển, Đà là Màu Sắc, Phật là Linh Cảm.**” Đây là những nguyên tố hình thành địa cầu. Niệm Lục Tự bằng ý đủ công năng con người sẽ làm chủ ngũ hành, vượt qua ngũ hành và làm thay đổi cấu trúc vật chất (biến đổi gen) chuyển nghiệp. Trong truyện Tây Du Ký tác giả Ngô Thừa Ân đã nói lên ý đạo” Vượt ngũ hành” bằng câu chuyện Tôn Hành Giả bị nhốt trong ngũ hành sơn khổ tu 500 năm, sau nhờ Tam Tạng (Tinh Khí Thần hội tụ trên đỉnh đầu) gỡ lá bùa trên đỉnh núi (khai mở Thiên Môn) Tôn Hành Giả mới thoát ra ngũ hành sơn, hay điển ngũ hành bản thể, quy y Phật trở thành Tôn Ngộ Không (Ngộ tánh Không thì hòa vào vũ trụ)

Trước đây, đức Kim Thân Ngọc Đế có cho biết: “Việt Nam là Thánh địa, là vùng đất tối linh của địa cầu, đại phúc mới được làm dân Việt Nam. Trong tương lai sẽ hình thành bộ môn “**Trường Sinh Học**” Đây là môn học cao siêu ưu việt, vượt lên mọi thứ khoa học hiện hữu của thế gian, trên cả ngành khoa học không gian hiện đang chiếm ưu thế hàng đầu. **Trường Sinh Học là bộ môn giúp khám phá những điện trường bên trong và ngoài bản thể con người**” Có thể người Việt Nam sẽ có trách nhiệm rao giảng môn học ưu việt này ra thế giới.

Khi bộ óc con người được kích hoạt phát triển, giao cảm với vũ trụ, chúng ta sẽ tiếp thu những kiến thức khoa học văn minh trong càn khôn vũ trụ, từ đó mở ra một tương lai tươi sáng cho nhân loại.

Theo thiền sư Lương Vĩ Kiên :“Việt Nam đã có một cuộc di dân vĩ đại, phối hợp giữa khối Địa Tiên và Thiên Tiên để đưa người dân Việt Nam đi khắp thế giới” Thầy còn nói :” Sau này nước nào về nước đó” Người Việt Nam đã có cơ hội đến các xứ văn minh nhất thế giới, sau này khi hoàn cảnh thuận tiện, họ trở về Việt Nam sẽ đem hiểu biết học hỏi ở xứ người về xây dựng quê hương. Đức Thầy còn nói: “ Nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng là cái rốn của thế giới. Tài nguyên mỏ quý ở Việt Nam rất nhiều, còn nguyên hộp. Khí thế giới cạn kiệt, chúng ta giúp lại họ.”

Một quốc gia cần cù, nhẫn nại, thông minh, được tôi luyện trong khổ cảnh, được gửi đi khắp thế giới để học văn minh xứ người, cộng với tài nguyên khoáng sản, mỏ quý còn nguyên trong lòng đất, và có được pháp bảo là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để khai sáng Tâm Thân. Người Việt Nam rồi đây sẽ mở ra một kỷ nguyên mới: Khoa học vật chất, đi đôi với văn minh tinh thần, dẫn dắt nhân loại bước vào Kỷ Nguyên Thánh Đức, Ngàn Năm Hòa Bình ./.

Chánh Trung
HDL (VN)

MÙA XUÂN NĂM KỶ HỢI